



Dit weze U een vroom aandenken en een uitnodiging tot gebed voor de eeuwige rust van

Mevrouw Marie-Elisa Vanden Bosschelle

echtgenote van de heer Fredor Vanderhauwaert

geboren te Mater op 20 mei 1886 en in haar stervensuur gesterkt met het sacrament der zieken. Op 14 juli 1973 werd ze te Avelgem opgenomen in de eeuwigheid.



Moeder is naar de hemel gegaan, rustig en in vrede. Zo hebben we haar gekend: groot in haar eenvoud. Een lang en rijkgevuld leven, die alle huwelijksjubilea's heeft beleefd, is ten einde, een leven dat doordrongen was van echte huwelijks-trouw en toewijding voor de haren. Vooral in de zorg en de liefde voor haar gezin kwam haar eenvoud tot volle bloei. Haar stille aanwezigheid haar arbeid hebben haar de kracht en de moed gegeven om dag na dag en jaar na jaar tot in hoge ouderdom haar taak als goede echtgenote in liefde te laten groeien, ja, om een goede moeder te zijn voor haar kinderen.

Hemelse Vader, wij danken U om dit schoon en eenvoudig leven. Haar leven is niet vergeefs voorbijgegaan, en daarom geloven wij dat alles wat zij voor ons heeft betekend ook blijven zal.

Breng Gij het nu tot voltooiing in Uw eeuwige liefde en geef aan ons allen hier op aarde de kracht om in samenhorigheid de weg naar U blijvend te bewandelen.

Dierbare echtgenoot, nu ga ik naar het Vaderhuis, vanwaar ik hoop U verder te kunnen helpen.

Beste kinderen ik dank U voor uw genegenheid, omgeeft Vader met de beste zorgen. Blijft me in uw gebed gedenken dan blijven wij over de dood heen met elkaar verbonden in de Heer.

De Heer Fredor VANDERHAUWAERT,
Mevrouw

Roger DECUBBER (†) - VANDERHAUWAERT

Suzanne, kinderen en kleinkinderen,

Ere-direkteur en Mevrouw

Edgard HOEBEKE - VANDERHAUWAERT Mar-
celle en kinderen,

De Heer en Mevrouw

François MAES - VANDERHAUWAERT Simonne,
kinderen en kleinkinderen,

De families

VANDEN BOSSCHELLE - REYNAERT en
VANDERHAUWAERT - VERKIMPEN

zijn zeer erkentelijk voor uw blijken van
kristelijke deelneming en danken U.

Druk. Gasthuys - Oudenaarde