

De tijd is een groot meester,
hij regelt heel veel dingen.

†

Blijvend aandenken aan

De Heer

Maurice Van den Bosschelle

echtgenoot van Mevrouw Bertha De Pourcq

geboren te Huise op 26 november 1920 en in de
Heer ontslapen te Figueres (Sp.) op 10 september
1995, gesterkt door het gebed van de kerk.

ADJUDANT OP RUST

GEWAPEND WEERSTANDER

OORLOGSVRIJWILLIGER — OUD-STRIJDER

WERKWEIGERAAR 1940-1945

EN TITULARIS VAN MEERDERE MILITAIRE ERETEKENS

LID UNIE VERBROEDERINGEN VAN HET GEHEIM LEGER

LID VERENIGING OORLOGSVRIJWILLIGERS 1940-1945

AFD. OUDENAARDE

LID NATIONAAL VERBOND DER WEGGEVOERDEN EN

WERKWEIGERAARS

LID VERBROEDERING OUD-STRIJDERS VERENIGING

V.O.V. 1940-1945

LID VLD

LID VAN VERSCHIEDENE PLAATSELIJKE VERENIGINGEN

Druk Dewaele Nieuwpoort
Begrafenissen Dezutter bvba Nieuwpoort/Koksijde

"De mens is als gras
heel zijn glorie als de bloem op het veld
het gras verdort,
de bloem verwelkt als er Gods adem opblaast"
(Isaeas)

Maurice was een idealistisch man.
Na de moeilijke oorlogsjaren vergat hij zijn
strijdmakkers niet en bleef hen helpen.

Dierbare echtgenote,
dank voor alles wat jij voor me hebt gedaan.

Lieve kinderen en kleinkinderen,
op jullie was ik zó fier.
Draag zorg voor jullie mama en bid voor mij.

zijn echtgenote,

Bertha De Pourcq,

zijn kinderen en kleinkinderen,

Yvette Van den Bosschelle,
Patrick en Marinette Verstuyft - Van den Bosschelle,
Frédéric en Laurence,
Norbert en Ghislaine Marvellie - Van den Bosschelle,
Peter en Ellen,
Jean-Jacques en Chantal
Miroux - Van den Bosschelle,
Jacques en Julie,

danken u oprecht voor uw gebed
en blijken van medeleven.

