

*De maat van ons leven is zeventig jaar
of als wij heel sterk zijn tachtig.*

(Psalm 90).

TOT VROOM AANDENKEN
AAN DE HEER

Raphaël VANDEN BOSSCHELLE

*echtgenoot van Mevrouw
Julia DE TOLLENAERE*

geboren te Wanegem-Lede op 12 juni 1900 en na een pijnlijke ziekte overleden in de H. Hartkliniek te Oudenaarde op 4 juni 1977, gesterkt door de Genademiddelen van de H. Kerk.

Lid van de K.B.G. en de Confrerie van 't H. Sacrament en de H. Amandus

Het overlijden van Raphaël heeft ons allen verrast. Iedereen wist dat hij ernstig ziek was, doch dat het einde zo vlug zou komen, kon zelfs zijn echtgenote niet vermoeden. Het gebeurt nogal eens dat de dood komt als een dief in de nacht, wanneer wij het niet verwachten. Het komt er op aan waakzaam te zijn, zijn leven ernstig op te vatten als een voorbereiding op de dood. Wie met Christus leeft zal met Christus ook verrijzen. Het komt er dus op aan met Christus te leven.

De dierbare overledene was gedurende de laatste maanden van zijn pijnlijke ziekte, zo kalm en gelaten, ja zelfs zijn dood aanvaardde hij. Dit is

lijnrecht in strijd met de louter menselijke natuur, die zich krampachtig vastspijkt aan het leven; niet kan aanvaarden dat het leven afgebroken wordt. Rafaël was steeds een waakzaam en toegewijd man geweest en genoot dan ook de waardering en genegenheid van zijn werkgever.

Trouwe echtgenoot die samen met zijn vrouw wel en wee gedragen heeft. Vooral waren ze een steun aan elkander in hun beide zwakke gezondheid en beproevingen. Zij deden alles uit liefde voor elkander.

Dierbare echtgenote, ik dank u oprecht voor uw warme genegenheid en trouw; samen zijn wij door het leven gegaan, steunend op elkander.

Beste familieleden en dezen die me wel hebben gedaan, mijn beste dank voor al het goede aan mij gedaan, waardoor mijn leven aangenamer en rijker werd.

Mijn beste dank aan de eerwaardē zusters en verplegend personeel van de H. Hart Kliniek.

H. Amandus, bid voor ons.

Mevrouw Vanden Bosschelle, Julia
De Tollenaere.

De families Vanden Bosschelle - De
Vreeze, De Tollenaere - De Vos,

danken U voor de blijken van
genegenheid en voor uw gebed