



Aandenken aan

Mevrouw
Constance VAN den BRANDE
weduwe van
de heer Omer DE VOS

geboren te Villaguay (Argentinië)
op 7 april 1906
en godvruchtig overleden
te Oudenaarde op 6 oktober 1997
Gesterkt door de H. Sakramenten.
Lid van de Parochiegemeenschap van
Sint-Denijs-Boekel.

*De namis zal opgedragen worden op
zondag 26 oktober 1997 om 9 uur.*

Haar kinderen, kleinkinderen,
achterkleinkinderen en de families
VAN den BRANDE - VAN CAUWENBERGE ,
DE VOS - DE WAELE
danken U voor Uw medeleven in rouw en gebed.

Ik heb gedroomd, o moeder,
dat gij op sterven laagt,
en voor het al te sluiten
mij lang in d'ogen zaagt.

Gij spraakt van eerlijk blijven,
van recht door 't leven gaan ;
hebt toen nog eens geglimlacht,
en alles was gedaan.

'k Wou om vergeving smeken,
waarvoor, ik wist het niet,
en bij u nederknielen ;
mijn knieën bogen niet.

Toen wist ik dat 'k u nimmer
nog iets vergelden kon.
Uw stem deed mij ontwaken
in 't klare licht der zon.

Daar blonken grote tranen
van heil en droefenis.
En 'k voelde diep in 't harte
wat ene moeder is.

(Willem Elsschot)

BEGRAF. FUNER. DRUKW. R. DE PAUW - MOREELS & ZOON
ZWALM - BEERLEGEM TEL. 055/49.90.12 - FAX 055/49.61.99

