

't Is God die slaat, 't is God die troost,
't Is God die alles doet ;
Er is zoveel dat "goedheid,, heet,
Maar God alleen is goed.

G. Gezelle



Bid voor de ziel van de Heer

KAMIEL ALEXANDER
VAN DEN BRANDE

Echtgenoot van Mevrouw
LEONIE MARIE TANCKERE

geboren te Denderleeuw de 7 mei 1902 en aldaar
godvruchtig overleden de 31 maart 1961
gesterkt door de H.H. Sacramenten der stervenden.

Gelukkig diegene die zich niet stoort aan het oor-
deel van de mensen, maar steeds voor God en zijn
geweten kan getuigen: « Ik heb mijn plicht gedaan ».

Hij was een goed mens met een deugdzaam leven
voorbeeldig gedrag en een trouwe echtgenoot.

Zijn eenvoudige en minzame omgang, zijn goed-
hartigheid, maakten hem een vriend voor allen die
hem omringden.

Vaarwel geliefde echtgenote, kinderen, kleinkind,
broeder, zusters, schoonbroeders, schoonzusters,
familieleden en al mijn beste vrienden, hebt har-
telijk dank voor uwe oprechte verkleefdheid en tedere
zorgen, weest niet ontroostbaar over mijn heengaan
bidt veel voor mij eens zien we elkander terug.

Jezus, geef hem de eeuwige rust.



*Voor de bliken van kristene deel-
neming betuigd bij het afsterven van
hem die ons zo dierbaar was danken
U innig,*

Mevr. Kamiel VAN DEN BRANDE-
TANCKERE *zijn echtgenote*

De Heer en Mevrouw

Julien VAN DEN BRANDE-

LIEVENS en kind

Mej. Simonne VAN DEN BRANDE

De Heer Roger VAN DEN BRANDE
zijn kinderen en kleinkind

De familiën VAN DEN BRANDE

TANCKERE

PRAET en SPINS

Drukk. H. DE BRUYN - Denderleeuw