

Geloofd zij Jezus-Kristus ! Amen.



BID VOOR DE ZIEL

van Mevrouw

Virginie VAN DEN BREMPT

weduwe van Mijnheer

Gustaaf D'HERDE

geboren te Erpe, de 19 april 1875 en godvruchtig overleden in het Rusthuis te Mere, de 1 oktober 1957, gesterkt door de laatste HH. Sakramenten.

Zij was een godvrezende en vreedzame vrouw, eenvoudig en rechtschapen; zij gaf aan allen de getuigenis van een werkzaam leven. De Heer gunde haar een hogen ouderdom, 't is ene erekroon en zegen op haar loopbaan. De ongemakken harer ziekte heeft zij met liefde verdragen tot uitboeting harer zonden, omdat zij overtuigd was van de woorden : de Heer beproefd dezen dien hij lief heeft.

Wie de Heer vreest moet de dood niet vrezen, want voor de godvrezenden is de dood een bron van geluk.

Vaartwel, beminde kinderen, kleinkinderen en achterkleinkinderen, ik dank u voor uw goede zorgen; beweent mijne dood, maar weest niet ontroostbaar; bidt voor mij, ik zal u wederzien en dan zal uw hart verheugd worden met een eeuwige blijdschap.

Eerwaarde Zusters, God lone U voor al het goede dat gij in Zijn naam aan mij hebt gedaan. Ik dank U uit ganser harte.

Zoete Harten van Jezus en Maria, weest mijn toevlucht. (300 d. afl.)

Mijnheer en Mevrouw Jozef D'HERDE-MERTENS, kinderen en kleinkinderen;
Mijnheer en Mevrouw Kamiel D'HERDE-VANLEUVEN, kinderen en kleinkind;
Mijnheer en Mevrouw Richard D'HERDE-VAN DE KEER, en dochter;
Mijnheer en Mevrouw Remi D'HERDE-VAN DE KEER, kinderen en kleinkinderen;
Mijnheer en Mevrouw Oscar D'HERDE-BOTTERBERG, kinderen en kleinkinderen;
Mijnheer en Mevrouw Achiel D'HERDE-GALLE en dochter;
De familien VAN DEN BREMPT en D'HERDE,

danken U van harte voor de blijken van deelneming
in rouw en gebeden.

.....
Drukkerij Se-Maarten, Erpe