

GELOOFD ZIJ JEZUS CHRISTUS AMEN



TER HERINNERING AAN HET HEENGAAN VAN

Victorine VAN DEN BREMT

weduwe van
Kamiel DE PAUW

Geboren te Nieuwerkerken op 30 april 1897
en overleden in het O.L.Vrouwziekenhuis te
Aalst op 18 mei 1979.

Onze Lieve moeder heeft ons zo plots verlaten. Ze laat een pijnlijke leegte na. Maar het was haar wens te kunnen heengaan zonder iemand tot last te zijn.

Van kindsbeen af lag het in haar aard zich geheel en al ten dienste te stellen van de anderen, voortdurend bezorgd te zijn om de kleinste details die haar omgeving aangingen en voor iedereen het beste te willen.

Haar leven was dat van een hardwerkend, gelovige vrouw, naast haar geliefde man. Ze was een voorbeeld voor haar kinderen en tot op haar laatste dag was ze nog naarstig in de weer om de vele karweitjes in orde te krijgen.

Tegenover de kinderen maakte ze zich zo beminnelijk en hun oprechte afhankelijk gaf haar veel voldoening. Zo was ze, zo zullen we haar verder in ons hart meedragen.

Moeder, meter, voor jou is nu een lente zonder einde begonnen. Je hebt die rust welverdiend.

Het was goed met je te leven.

Vaarwel en dank voor alles.

Frans en Maria DE PAUW - DE KONINCK

Zuster Julia DE PAUW

Lucien en Zoë NOEL - DE PAUW, Annick en Filip

Roland en Nicole MEULEMAN - DE PAUW,

Karolien en Adriaan

De families VAN DEN BREMT, DE PAUW, SLAG-
MULDER en PIRON

bedanken voor uw blijken van medeleven.

Uitg. COPPENS-MEULEMAN, Erondegem