

De ouderdom bereikt op de weg der rechtvaardigheid, is een kroon van waardigheid.



BID VOOR DE ZIELERUST

van de heer

## Augustus Van den Broeck

Weduwnaar van Mevrouw

**Melania VERMEIR**

geboren te Hekelgem op 9 september 1870, en godvruchtig overleden te Denderleeuw op 26 januari 1956 gesterkt door de laatste HH. Sakramenten.

De duurzame overledene was een rechtschapen, arbeidzaam en gedienschtig burger. Hij werd van iedereen geacht en bemind. Zo heeft hij zijn loopbaan volbracht.

Het is een zalige gewoonte dikwijls het uur van de dood indachtig te zijn opdat men op elk ogenblik zou bereid gevonden worden vóór de Reciterstoel van God te verschijnen.

Gelukkig de mens die zich steeds gereed houdt om voor Gods oordeel te verschijnen. Voor hem is de dood slechts een overgang tot een beter, tot een eeuwig leven van geluk.

Want zelfs de sterke moet buigen voor de Dood en al is hij oud van jaren, eens is de door God bepaalde dag bereikt

Dierbare kinderen en kleinkinderen, gij vooral die mij de laatste jaren met zoveel tederheid en liefde verzorgd hebt, vergeet vader en moeder niet in Uw gebeden en houdt ons voorbeeld van fier kristen zijn steeds voor ogen. Vaartwel, tot weerziens in de hemel.

Heer Jezus, geef zijn de eeuwige rust.

De Heer en Mevrouw Joannes RANSBEECK-VAN DEN BROECK  
De Heer en Mevrouw Alfons VAN DEN BROECK-SMEKENS, kinderen  
en kleinkinderen;  
De Heer en Mevrouw Gyr. VAN DEN BROECK-SERTIN en kinderen;  
De Heer en Mevr. Frans VAN DEN BROECK-DE PETHER en kinderen;  
De Heer en Mevr. Frans TEMMERMAN-VAN DEN BROECK en zoon;  
De Heer en Mevrouw Albert STEPPE-VAN DEN BROECK en kinderen  
De Heer en Mevr. Albert VAN DEN BROECK-DE BACKER en zoon;  
zijn kinderen en kleinkinderen;  
De familiën VAN DEN BROECK, VERMEIR, DE BRAEKELEER  
en VAN DE VELDE.

danken U van harte voor uw gebeden en deelneming.