



Er is geen groter eer dan Jezus-Christus te dienen.
H. Ambrosius.

† BID VOOR DE ZIEL †
van Mevrouw

Henriette-Francisca VANDEN BROECK

weduwe van Mijnheer

FRÉMIÉ DIE TAEYIE

Geboren te Denderwindeke,

de 21 Augustus 1871 en godvruchtig in den Heer
ontslapen te Nederbrakel, de 8 Januari 1955.

Gesterkt door de H.H. Sacramenten der stervenden,
en de Pauselijke Zegen in articulo Mortis.

Erelid van de Bond van 't H. Hart, van de Derde Orde
de H. Barbara en andere godvruchtige genootschappen.



Gelukkig de mens die de Heer vreest en zijn welbe-
hagen vindt in het volbrengen zijner geboden !

Machtig zal zijn nakomelingschap op aarde zijn, want
het geslacht der rechtvaardigen zal gezegend worden.

Vertrouw op God uit geheel uw hart, erken Hem op
al uwe wegen en Hij zelf zal uw schreden richten.

De duurzame overledene was die woorden immer in-
dachtig ; zij was de sterke vrouw, vroom, goedhartig
en God ten allen tijde biddend, Zo waren hare wegen
schoon en was zij omringd door de liefde harer kinde-
ren die zij van jongs af voor God heeft opgebracht. Als
eene goede bezorgde moeder, leerde zij hun God be-
minnen en deed eene vurige godsvrucht tot de H.C. om-
munie in hunne jeugdige harten ontstaan door haar
voorbeeld.

Bemide Kinderen, hebt dank om uwe zorgen en
liefde, gij vooral mijn geliefde dochter, die mij dag en

nacht bijstond. Weent niet, ik sterf gerust, bewust
mijne plichten te hebben volbracht in de mate van mijne
krankheid. Blijft immer uwe Ouders indachtig in uwe
gebeden, vooral gij, duurzame kinderen die in de stilte
van uw kloosterleven gans aan Jezus behoort. Tot
wederziens in den hemel,

H. Hart van Jesus, ik heb betrouwen op U. 300 d. afl.
Zoet Hart van Maria, wees mijn zaligheid 300 d. afl.



De Familiën DE TAEYE, VANDEN BROECK,
DE CALUWÉ, GOOSSENS.

*Zeer gevoelig voor de blikken van
Uw innige deelneming, betoond bij
het overlijden van onze dierbare
afgestorvene, danken wij U oprecht.*



Jos. Ra lys-Galle, Nederbrakel.