

De hoge ouderdom is een kroon van waardigheid als zij op de weg der deugd bereikt wordt.

Spreuken XVI. 31



**DANKBAAR AANDENKEN AAN  
DE HEER**

**Pieter VAN DEN BROECK**

Echtgenoot van Mevrouw

**Josephine DE MASENEER**

Oudstrijder 1914 - 1918

Vereerd met de eretekens :

Ridder in de Kroonorde met zwaarden  
Ridder in Orde van Leopold II met zwaarden.

Kruis van Ridder in de Leopold II Orde  
met zwaarden.

Kruis van Officier in de Orde van Leopold II  
met zwaarden.

Kruis van Officier in de Kroonorde  
met gulden zwaarden.

Kruis van Officier in de Leopoldsorde  
met gulden zwaarden.

Geboren te Mechelen, op 28 augustus 1894  
en godvruchtig overleden in de H. Hartkliniek  
te Asse, op 27 april 1984, gesterkt door het  
H. Sakrament van de zieken.

---

Hij was een rechtschapen man, voorzichtig in  
zijn woorden, vol zorg, medelijdend voor de  
behoefte en beminlijk voor iedereen.

Eph. IV

Beminde echtgenote, vele jaren hebben we  
samen gelukkig geleefd. De scheiding moet U  
hard vallen. Troost U met de gedachte : eens  
zien we elkander terug in de schone hemel. In-  
tussen wees me gedachtig in uwe gebeden.

Dierbare kinderen, kleinkinderen en achter-  
kleinkinderen mijn levenstaak is volbracht ...  
Bewaar diep in uw hart de gedachtenis van uw  
vader die U allen liefhad.

Beste familieleden en vrienden, laten wij  
over de dood heen mekaar bijstaan in ge-  
lovig gebed dat nooit vergeet.

De families **VAN DEN BROECK,**

**DE MASENEER,**

**FRAIPONT**

en **VERBRUGGHEN,**

danken U allen heel op-  
recht voor uw medeleven,  
uw aanwezigheid en blij-  
ken van kristelijke deel-  
neming.

---

Drukkerij Crabbe

Bosstraat 50 - Groot-Bijgaarden - ☎ 465 28 84