

Wees steeds bereid, de dood komt als een dief in de nacht.



gedenk in uw gebeden

de Heer

Jozeph Van Den Broecke

echtgenoot van Mevrouw

Marie Van Durpe

geboren te Oosterzele op 10 september 1903 en er schielijk overleden op 10 november 1979.

Door de gebeden van de kerk aan Gods goedheid aanbevolen.

Elk plots overlijden doet ons even stilstaan in gedachten. Dan pas merken wij ten volle de kleinheid van de mens. Wij ervaren de broosheid van ons bestaan in het stellen van de vraag: Wat is een mens hier op aarde?

Als het uur gekomen is dat door God

wordt bepaald, is alle menselijke hulp vruchteloos. De mens wikt maar God beschikt.

Deze overleden vader was een goed mens en ruim gewaardeerd. Op hem kon men rekenen om dienst te bewijzen. Met niet aflatende zorg en werkzaamheid zette hij zich grootmoedig in voor zijn gezin. Dierbare echtgenote, met wie ik meer dan vijftig jaar in liefde en eenheid verbonden was, goede kinderen en familie; heb allen dank voor uw goede zorgen en vriendschap. Blijf elkaar steunen en bijstaan. Vergeet mij niet in uw dagelijks gebed.

Heer verhoor ons gebed voor overleden dienaar. neem hem op onder het gezelschap van uw heiligen. Leid hem binnen in het land van vrede en spreek tot hem Uw woord van eeuwige bevrijding.

Hij ruste in vrede.

De families Van Den Broecke, Van Durpe, De Roo en Van Driessche

danken U oprecht voor de blijken van deelneming en gebeden.

Druk. DE AS, Heistraat 55, 9250 Oosterzele
Begr. LAMIROY - 9520 Sint-Lievens-Houtem