

Eens zult gij juichen van onuitsprekelijke  
vreugde !



Zalig aandenken aan het leven van

MEVROUW

## JULIA VAN DEN BROECKE

weduwe van de Heer  
JULES DEDEYN

geboren te Oosterzele op 7 april 1905  
en er godvruchtig overleden op 25 juni 1976.  
Gezalfd met het H. Sakrament der zieken.

-----

„Wees waakzaam van geest en richt heel  
uw hoop op de gande die de openbaring van  
Jezus Kristus u zal brengen;” (1 Pet. 1,13)

Nauwelijks drie maanden na het heengaan  
van haar echtgenoot heeft de Heer ook dit  
leven van deze vrouw, in deze vroege zomer  
rijp gevonden om het te oogsten. Een gelovige  
en werkzame moeder heeft ons verlaten. De  
harde en zware kanten van het leven zijn haar  
niet gespaard gebleven. Haar moed en levens-  
blijheid, ook in het lijden zullen ons als voor-  
beeld bijblijven.

Heer God, bij het afsterven van deze be-  
zorgde en goede moeder beseffen wij hoe  
broos het leven is en hoe machteloos wij  
mensen tegenover de dood staan. Wij danken  
U voor het bestaan van deze vrouw, voor de  
les die zij ons gaf van kristelijke onderwer-  
ping, van goedheid en van ijver. Wij vragen

U, neem haar op in uw gelukzaligheid samen  
bij haar echtgenoot en zoon zal'ger. Beloon  
haar minzaamheid en vervul haar menselijke  
betrachtingen met blijvende Vreugde. Zegen  
met milde hand haar kinderen en allen die  
haar dierbaar waren en haar liefhadden en voor  
haar zo goed zorgden.

H. Hart van Jezus, wiens feest wij op deze  
sterfdag vieren, geef ons troost en wees onze  
sterkte.

De Heer en Mevrouw  
Julien DE DEYN(†)-COOLS-DE KEUKELAERE,  
De Heer en Mevrouw  
Etienne VAN IMMERZELE-DE DEYN,  
Mejuffer Cecile en Marie-Christine DE DEYN,  
Jongeheer Johan VAN IMMERZELE,  
haar kinderen en kleinkinderen;

De families VAN DEN BROECKE, DE DEYN,  
DE NOYETTE en VAN DE VELDE  
danken U voor de blijken van deelneming  
in rouw en gebed.

-----  
Drukkerij De As. (091) 62.70.01. Oosterzele  
Begrav. J. Wanzele. Oosterzele (091) 62.56.47