

"Alles is volbracht..." Kruiswoord van Jezus.



GELOVIG AANDENKEN AAN
DE HEER

Julien Van den Broecke

Echtgenoot van Mevrouw Martha Codde

Geboren te St. - Lievens-Houtem op 7 oktober 1925
en godvruchtig overleden te Oosterzele
op 18 augustus 1993,
gesterkt door de Heilige Sakramenten.

In Gods Liefde aanbevolen en ten grave gedragen
te Oosterzele op 21 augustus 1993.

De namis wordt opgedragen in de Ankerkerk
op zondag 10 oktober 1993 om 9 uur.

De families Van den Broecke, Codde,
Van Durpe en Heyndrickx

*danken U voor uw gelovig gebed
en de blijken van oprecht medeleven.*

Het leven van Julien heeft, zoals ieders leven, drie eigenheden. Het leven is bróos en kwetsbaar « Gedenk, o mens, dat ge kwetsbaar zijt », en draagt zorg voor de schat in een aarden kruik gegoten. Zoals Jezus zelf zijn wij tot veel meer in staat, ieder begaafd met zijn energie en eigenschappen om mooie en goede dingen voor mekaar te bewerken. « Gezegend zijt Gij, God, Heer van al wat leeft. Aan U dragen wij het werk van onze handen op... ». De overledene is geroepen, zoals wij allen, om het "werkstuk van ons leven", het werk van onze ijverige handen en geest, aan God voor te leggen, opdat Hij ons moge begroeten met « Treed binnen bij Mij, omdat gij uw gaven voor Mij en de mensen hebt gebruikt ».

Beste Martha en kinderen, samen met mij hebt ge mijn gekwetstheid en mijn gaven gedragen en verwerkt. Volgens Gods Wil droeg je het blije en het moeilijke. Ook moeder heb je geduldig in het "samen dragen" opgenomen. Dank U daarom !

Beste familieleden, vrienden en burens, het moge u allen goed gaan in de vrede van God. Uw vriendschap was zo deugddoend !

Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, kwetsbare mensen, nu en altijd. Amen.

Rouwleiding VANDEKERCKHOVE, Bavegemstr. 61/A, Oosterzele,
tel. (09) 362 45 30 - 362 03 71
Druk. ATELIER c.v., Heistraat 55, Oosterzele, tel. (09) 362 70 01

