

« Vertrouw aan de Heer uw levensweg toe,  
verlaat u op Hem ». (Ps. 37)

+

VROOM AANDENKEN AAN DE HEER

**KAMIEL VAN DEN BROECKE**  
zoon van wijlen Alfons Van Den Broecke  
en Maria Casteleyn,

geboren te Sint-Maria-Lierde op 3 november 1915  
en godvruchtig overleden in het O.-L.-Vrouw-  
ziekenhuis te Aalst op 12 juni 1991, gesterkt  
door de Heilige Sacramenten.

Oppervlakkig bekeken lijkt een mensenleven een heel banale zaak. Je komt als een onooglijke kiem tot leven. Je ontwaakt in deze drukke wereld, en gaat op stap, tot je tocht ten einde is en je weerkeert naar de aarde. Maar bij nader bezinnen besef je toch dat er iets diepers gebeurt. In alles zoek je naar vrede en geluk, naar verbondenheid. Je bent een vraag naar anderen toe, en zovelen zijn bereid die vraag te beantwoorden. Met woord en daad. En zo kom je God op het spoor : Hij spreekt en werkt, vol liefde en bezorgdheid, langs al wie je omgeeft.

God is inderdaad Liefde, die alles en allen omvat. Niet vaag en leeg, maar tastbaar. Een moederziel, een vaderhart is Hij, een altijd aanwezige vriend. In leven en dood blijven we

door Hem gedragen, in Hem geborgen. Deze diep-christelijke overtuiging was ten volle werkelijkheid in het leven van deze overledene. Zo veel mensen op wie hij aangewezen was hebben met hun handen voor hem gezorgd, met hun hart hem bemind. Allen hebben zij op deze manier voor Kamiel een stukje van God aanwezig gebracht in deze wereld, zijn leven zin gegeven, er straaltjes vreugde en geluk gebracht. Zo begint de hemel reeds tussen de mensen. Voor Kamiel moge die hemel nu ten-volle opengaan.

Beste familie en goede vrienden, wil mijn oprechte dank aanvaarden voor alle aandacht en voor de goede zorgen die gij aan mij hebt besteed. Vooral bij u, mijn dierbare zus Louise, heb ik veel steun gevonden. Dank ook aan het dienstvaardig personeel van het Rust- en Verzorgingstehuis Sint-Jozef te Mere, waar ik een echte thuis mocht vinden. Al het goede blijft een mooie herinnering voor eeuwig. Heer, wil onze dierbare overledene voor altijd thuisbrengen in uw hemelse rust en vrede.

De families VAN DEN BROECKE - CASTELEYN,  
danken U voor uw blijken van christelijk medeleven en voor uw gelovig gebed.

Druk. Hans Maginet, Ten Ede 117, S.-M.-O.