

Heer, in uwe handen beveil ik mijnen geest.

† BID VOOR DE ZIEL †

van Mevrouw

Marie Coleta Van Den Broecke

echtgenoot van Mijnheer

JAN-BAPTISTE D'HAeyer

Geboren te ELST, den 19 Maart 1880 en aldaar godvruchtig overleden, den 14 Maart 1944, gesterkt door al de Troostmiddelen O. M. de H. Kerk.



Ons hart is bedroefd en onze oogen weenen want Moeder is overleden, onze duurzame verduldige en diep godvruchtige Moeder, de steun, troost en voorbeeld van ons huisgezin.

Zij heeft den kelk der bitterheden tot op den bodem geledigd. En omdat zij dien kelk zoo kristelijk dronk mocht ze in haar laatste levensstunden naar 't voorbeeld van haren Goddelijken Meester uitroepen: «Consumatum est — Alles is volbracht» volbracht al het lijden dat mijn vleesch verteerde.

Zij is zacht gestorven met die rustige zekerheid op de gelukkige eeuwigheid van een vrouw en moeder die alles aan den Heer gaf — Wat Hij — als opperste Heer en Meester van haar hier op aarde vroeg. Geef haar nu o Heer volgens Uw belofte d'eeuwige rust. Teergeliefde Echtgenoot, duurzame Kinderen, beminde Broeders, Zusters en Familie, gij weet wat het mij toch kost U te verlaten. Gods Wil geschiede. Ik bedank U voor al hetgeene gij voor mij hebt gedaan. O.L.Heer alleen weet het hoeveel. Troost U en bidt voor mij, ik zal het doen voor u. Dit weze uw steun en vertroosting.

Mijn Jezus barmhertigheid. (100 d. afl.)
H. Hart van Jesus ik heb betrouwen op U. 300 d. a.

R. I. P.

Mijnheer Jan-Baptiste D'HAeyer;

Mijnheer en Mevrouw Frans D'HAeyer-
BRUMAGNE en kinderen Renée en
Armand;

Mijnheer Armand D'HAeyer;

Mejuffer Erna D'HAeyer;

De Familiën D'HAeyer, VAN DEN
BROECKE, VAN DER SNICKT en
BACKELANDT,

danken U van harte voor de blijken van
oprechte deelneming door U betoond, bij
den smartvollen rouw, die hen zoo diep
heeft getroffen.



Druk. Schautteet, P.C.2154 - Van Nedervelde Elst