



"Zij heeft in al haar werk en zorgen
zo weinig voor zichzelf gevraagd,
maar stil haar eigen leed verborgen
in 't moederhart, dat zwijgt en draagt."

Vroom aandenken aan

mevrouw

MARIE-LOUISE
VAN den BROECKE

echtgenote van de heer
Michel Mornie

geboren te Sint-Maria-Lierde
op 19 november 1918 en godvruchtig overleden
te Zottegem in het A.Z. Sint-Elisabeth
op 18 februari 1993, na het Sakrament
der zieken te hebben ontvangen.

De families Mornie, Van den Broecke, Casteleyn
en Bertouil danken
voor de bliken van deelneming.

Het sterven van een goede moeder raakt steeds het hart
van man en kinderen. Zij heeft voor haar echtgenoot, kin-
deren en kleinkinderen geleefd en hun de weg gewezen
door het leven, nu mag zij de Heer tot haar horen spre-
ken: "Welaan dan, goede en trouwe dienaress, treed bin-
nen in het huis van Mijn Vader!"

Eenvoudig en goed als zij was werd ze door iedereen be-
mind... Haar eenvoud en liefde was als een vreedzame
kracht die uit haar straalde om met anderen alle zorgen
te delen. Zij leefde zo innig mee met de vreugden of het
verdriet van al haar dierbaren.

Maar de laatste maanden van haar leven werden voor
haar maanden van ziekte en lijden, die zij moedig heeft
doorstaan.

Dankbaar was ze voor elk teken en elk gebaar van gene-
genheid en begrip, voor elk bezoek dat haar opbeuring
bracht. Toch is zij nog plots heengegaan en opgenomen
in de eeuwige vreugde bij de verrezen Heer.

Heer Jezus, wij danken U voor al het goede dat van haar
is uitgegaan: voor haar moederlijke bezorgdheid voor
haar echtgenoot, kinderen en kleinkinderen, voor haar ge-
bed en haar geloof, voor de moed waarmee zij de last
en de pijn van de kleine en grote kruisjes van het leven
heeft gedragen, voor de vriendelijkheid en de minzaam-
heid waarmee zij ons allen heeft omringd.

Mijn geliefde echtgenoot, hoe moet ik u danken om al de
goede zorgen en liefde waarmede gij steeds aan mijn zijde
hebt gestaan. Mijn heengaan is voor u een zware beproe-
ving, wees moedig en zoek sterkte in de goede herinne-
ringen aan ons meer dan vijftig jaren samenzijn.

Lieve kinderen en kleinkinderen, ik dank u voor uw ge-
negenheid en trouwe liefde. God zegene en beware u.
Beste familieleden en vrienden, ik dank u voor uw vriend-
schap en blijf mij allen gedenken in uw gebeden.