

"Wie zijn taak als mens vervulde in dit leven, hem zal God zijn vriendschap en zijn Liefde geven".



Gedenk in uw dankbaar en vertrouwd gebed

DE HEER

ROGER VAN DEN BROECKE

echtgenoot van Mevrouw

ANNA DE BACKER

geboren te St.-Maria-Lierde op 21 augustus 1912 en godvruchtig overleden in het St.-Elisabeth Ziekenhuis te Zottegem op 29 november 1991, gesterkt door de HH. Sakramenten der zieken.

Het leven van een mens kan zo zwaar door het lijden getekend zijn, dat we van de dood gaan spreken als een bevrijding uit het lijden. Onze dierbare overledene heeft een lijdensweg achter de rug, maar had steeds een bewonderenswaardige levensmoed. Om zijn echtgenote niet te bezwaren, heeft hij veel in stilte de pijn gedragen.

Mensen leven tussen hoop en vrees en hebben houvast aan vriendschap en bereidwillige dienstbaarheid.

Het kruis kan op de schouders van sommigen zwaar wegen. Wij voelen dan pijn en verdriet in ons hart omdat we zo machteloos staan.

Dikwijls hebben we de Heer gebeden om gezin en om sterkte. Het geloof en het ver-

trouwen zijn een steun in deze moeilijke momenten van het leven. God laat niemand ten onder gaan. Hij richt de mens weer op in de verrijzenis van zijn Zoon Jezus.

Wij hebben het er dikwijls moeilijk mee, als een geliefde alle lijden moet dragen. Wij kijken op naar het kruis en daar zien we als in een spiegel... Het is de trouwe Liefde van God die de Heer heeft opgericht ten leven: ook onze dierbare Roger zal Hij het leven geven.

Wij bidden: God, Gij hebt vader uit zijn pijn en lijden gered. Neem hem op in het vreugdevol samen-zijn met alle liefdevolle mensen.

Mijn lieve echtgenote, dank voor al uw goede zorgen gedurende zovele jaren, uw trouw en uw liefde.

Beste kinderen, kleinkind en allen die goed voor mij geweest zijt, dank voor uw vriendschap, voor uw bezoeken, voor uw goede woorden, voor uw hulp en steun.

God zegene en beware u allen.

**De families VAN DEN BROECKE, DE BACKER,
CASTELEYN en DE FREYNE,**

zijn zeer erkentelijk om uw blijken van kristelijke deelneming en danken U.

Drukk. De Vos, 9572 Lierde - ☎ (055) 42 26 41
Begrav. L. Haustraete-Ritserveldt - 054/50 10 59