

« Heer, herinner U de naam,  
van haar, die gestorven is ».

DANKBAAR AANDENKEN AAN

MEVROUW

## ZOË VAN DEN BROECKE

weduwe van de Heer  
**REMI MEULENIJZER**

geboren te St.-Maria-Lierde, op 10 december 1909  
en plotseling overleden in de St. Franciscus-  
kliniek te Brakel, op 30 november 1981, gezalfd  
met de H. Olie « in extremis ».



De families **VAN DEN BROECKE, CASTELEYN,  
MEULENIJZER en VAN DEN BERGHE,**

zijn erkentelijk voor uw blijken van  
medeleven in hun rouw en DANKEN U.

« Niemand leeft voor zichzelf » (Rom. 14,7).  
Als dit van iemand kan gezegd worden, is dit  
wel van een moeder. Het groot verdriet dat de  
dood van deze vrouw bij haar kinderen veroor-  
zaakt is een teken dat zij tijdens haar leven  
voor hen een goede moeder geweest is, aan  
wie ze sterk gehecht waren omwille van al het  
goede en de zorg die ze van haar mochten ont-  
vangen. Met dankbaarheid en eerbied zullen  
haar naastbestaanden terugdenken aan de wijs-  
heid van haar oordeel, aan de mildheid van  
haar hart, aan de eenvoud van haar geloof. Met  
smart in het hart zal nog gesproken worden over  
moeders lijdensweg tijdens haar laatste levens-  
jaren, gedurende dewelke zij vele lichamelijke  
pijnen doorstaan moest. Haar plots heengaan  
zal al haar kinderen bijblijven en hen verwijzen  
naar Christus' woord : « Weest waakzaam, want  
gij weet niet wanneer het ogenblik daar is »  
(Mc. 13,33).

Dierbare kinderen en beminde kleinkinderen,  
steeds heb ik gaarne in uw midden vertoefd en  
ben ik bij u gelukkig geweest. Ik bedank u allen  
om uw belangstelling, om uw bezorgd zijn voor  
mij, om uw meelevens en meevoelens wanneer  
lichamelijke pijn mij martelde. Kon uw mede-  
lijden mijn beproeving niet verzachten, het be-  
tekende toch een grote troost voor mij niet een-  
zaam te moeten lijden. Moget gij allen om uw  
eerbied en uw goedheid voor uw moeder, nog  
in dit leven beloond worden.

Bij het heengaan van een dierbare is Jezus'  
woord onze enige troost : « Ik ben de Verrijzenis  
en het Leven. Wie in Mij gelooft zal leven ».  
Omdat we dit woord van de Heer geloven, dur-  
ven wij bidden : « Heer, schenk rust aan haar  
die gans haar leven voor ons bedrijvig bezig  
is geweest. Laat haar delen in Uw verheerlijkt  
leven. Bewaar haar in Uw en onze liefde, en  
laat ons geloven dat zij nu voortleeft en dat zij  
nu thuis gekomen is in de blijvende vreugde  
van de Vader, die ook haar zal doen verrijzen  
uit de dood ».