

« Niet mijn wil, maar Uw wil geschiede. »

†

TOT VROOM AANDENKEN AAN
MEVROUW

AMANDINE VAN DEN BROEKE

echtgenote van wijlen de Heer
ALBERT VAN NIEUWENHOVE

geboren te Elst, op 13 november 1900 en naar
de Heer teruggekeerd op 1 augustus 1983,
gesterkt door de H. Sakramenten der zieken
en de Pauselijke zegen.

Lid van de bond der gepensioneerden.

De families **VAN DEN BROEKE,**
VAN NIEUWENHOVE,
VAN KWEMBEKE en
VAN DER MEULEN,

danken U voor uw gebed en uw blijken van
innig meevoelen.

Een bekwame vrouw, wie kan haar vinden ?
Haar waarde gaat die van koralen ver te
boven. In haar heeft het hart van haar eigenaar
vertrouwen gesteld en winst ontbreekt er
niet. Zij heeft hem beloofd met het goede en
met het kwade, al de dagen van haar leven.
Zij waakte over de gang van zaken in haar
huisgezin en het brood der luiheid at zij
niet. Haar zonen zijn opgestaan en hebben
haar vervolgens gelukkig geprezen ; haar
elgenaar stond op en roemde haar.

Er zijn vele dochters die zich bekwaam
hebben betoond, maar gij — gij zijt boven
hen allen uitgestegen. (Spr. 31)

Wij allen, haar kinderen, kleinkinderen en
achterkleinkinderen, zullen haar blijven
denken met een dankbaar hart om haar liefde,
haar wijze woorden en haar hartelijke zorg
om elk van ons.

Maria, poort van Gods genade, wees onze
voorspreekster bij uw Goddelijke Zoon.

De namis zal opgedragen worden op zondag
14 augustus om 8.30 uur in de parochiekerk.

Drukk. J. De Clercq-De Meyer - St.-M.-Oud.
Begräf. en Crem. E. Van Asbroeck, S.-M.-O.