



DANKBAAR AANDENKEN AAN

DE HEER

Cyriel VAN DEN BROEKE

**echtgenoot van Mevrouw
Paula BOTTELDOORN**

geboren te Elst op 12 januari 1930
en thuis in zijn geboortedorp overleden
op 18 juli 1999,
begeleid door de gebeden
uit de dodenliturgie van de H.Kerk.

De familie dankt U voor uw medeleven en gebed.

Namis op zondag 19 september 1999 om 10.30 uur
in de parochiekerk Sint-Apollonia te Elst.

Onze Pa is overleden. Onverwachts is hij op een warme zondagavond, na het voederen van zijn geliefde beestjes, van ons heengegaan.

Het was zijn wens, en zijn laatste wens werd verhoord, thuis te sterven tussen zijn kroost.

Wij hadden ook niet meer gevraagd dan dat hij een schone dood mocht sterven. Na een periode van meer dan 10 jaar zijn ziekte moedig en zonder klagen te hebben gedragen heeft hij deze schone dood verdiend.

Hij heeft gans zijn leven gewerkt om ons een kans te geven. Toen hij dacht dat hij van zijn pensioen kon genieten werd hij nogmaals op de proef gesteld. Dit is het laatste wat we voor hem kunnen doen : hem ten ruste leggen.

Pa, ook al waren onze meningen soms verschillend, bedankt voor alles, en in onze gedachten blijf je voortbestaan. En Pa, onthoud dit goed, de dood is geen einde maar een nieuwe stap en daarom zeggen wij geen vaarwel maar TOT ZIENS...

De kinderen.

Paula,

Ik heb alles gegeven voor mijn gezin, ik hoop dat je deze taak zult opvolgen. Treur niet om mij, de pijn is weg.

Voor mijn kinderen, draag zorg voor jullie moeder.

Cyriel.