

't En is geen sterven, neen,
't Is 't leven dat begint. (G.G.)

†

IN DANKBARE HERINNERING AAN
MEVROUW

DARIE VAN DEN BROEKE

weduwe van de Heer Firmin TACK

geboren te Elst op 5 april 1891
en godvruchtig overleden te Oudenaarde
op 29 september 1980,
gesterkt door de H.H. Sakramenten.

„Niemand van ons leeft voor zichzelf alleen
een mens sterft niet voor zichzelf alleen”.

Zo was haar leven - niet voor zichzelf alleen
maar ook voor anderen : haar echtgenoot, haar
familie, haar medemensen; voor de parochie,
de kerk en voor God.

Heb dank God voor dit lange leven van werk-
zaamheid, dienstvaardigheid, eenvoud, eerlijk-
heid, vriendelijkheid en vooral van betrouwen
op God.

Moge zij verder leven in onze gedachten, in
ons gedrag, geef dat haar kinderen, kleinkin-
deren en achterkleinkinderen en allen die haar
mochten kennen, in dezelfde liefde en toewij-
ding leven als die waarmee zij bezielde bleef tot
in de dood.

Mijn dierbare kinderen, ik dank u voor al
wat u voor mij hebt gedaan. Wij blijven veren-
igd door ons gebed tot eeuwig weerziens.

Zij ruste in vrede.

De Heer en Mevrouw
Pieter TACK-VAN COPPENOLLE,
kinderen en kleinkinderen,

De families VAN DEN BROECKE, TACK,
DE PESSEMIER, DE TEMMERMAN
en KWEMBEKE,

danken U oprecht voor uw blijken
van medeleven en gebed.

Druk. A. Denoyette, Zwalm - Meilegem