



Aandenken aan

DE HEER

Emiel

VAN DEN BROEKE

Echtgenoot van

Mevrouw Mariette DE GROOTE

Hij werd te Elst geboren op 8 juli 1933  
en is in zijn geboortedorp overleden op  
24 juli 1996, gesterkt door de  
Heilige Sacramenten.

*Gewezen uibater van Café "t Hoekske",  
Duivenmaatschappij, "De Verbroedering"  
en M.V.C. "t Hoekske"*

De families VAN DEN BROEKE, SEGERS  
en DE GROOTE, BRAEMS danken U,  
voor uw gebed en uw medeleven.

Zonder veel omhaal van woorden ben je  
plots van ons weggegaan.

We beseffen dat je de laatste tijd veel hebt  
geleden. Je wil was onafhankelijk blijven en  
mama de lasten besparen.

Het geloof van mama is haar schoonste  
kroon die zij steeds voor jou heeft gedragen  
opdat jij ten hemel zou varen.

Papa, dezer dagen gaat de ondraaglijke  
smart over in een berustend aanvaarden van  
het verlies.

"Pé-pé, wij hebben je maar vaag gekend.

Eeuwig afscheid nemen is voor ons onge-  
kend, daarom blijf jij zeker in ons hartje  
geprent."

Jolien, Elfie en Ratko.

We blijven van je houden.

*Namis op donderdag 8 augustus 1996 in de  
St.-Apolloniakerk te Elst om 18.30 uur.*

---

*Rouwcenter "Funeralia" Zwalm - Brakel*

*055/49.93.54 - 42.84.80*