

Heer, in Uw handen beveil ik mijn geest.

†

TOT VROOM AANDENKEN
van Mevrouw

IRENE, ALICE VAN DEN BROEKE

echtgenote van de Heer

GERMAIN VAN DER DONCKT

geboren te Elst op 15 juli 1935.

Haar huwelijk werd gezegend met vier kinderen en na maandenlange strijd tengevolge van een smartelijk ongeval, overleden te Gent op 6 november 1970, bediend met de H. Sakramenten.

Ons hart staat stil bij het heengaan van deze goede, eenvoudige, werkzame moeder. Menselijke woorden schieten te kort en troostwoorden kunnen zo banaal en hol klinken.

Droefheid is er bij elk afsterven, want scheiden doet lijden. Hoe groot en hoe diep is die droefheid bij het afsterven van een vrouw, die in de volle kracht van haar leven aan de liefde van man en kinderen, aan de genegenheid van een moeder, van haar talrijke familieleden en vrienden wordt ontrukkt. Hier kan geen mensenwoord troost brengen, hier denken wij alleen aan het woord van de H. Paulus „Zijt niet bedroefd zoals de ongelovigen die geen hoop hebben”. Bedroefd moeten we zijn, al hebben wij de zekerheid dat de dierbare overledene die met Christus heeft geleefd en geleden, ook met Hem zal verrijzen.

Beminde echtgenoot, wij hadden nog vele jaren samen 't aardse leven moeten kunnen delen met zijn vreugden en zijn lasten - onze kinderen hebben nog jaren hun moeder en vader nodig. Het heeft niet mogen zijn. Gods Wil geschiede. Dank en tot wederziens. De opvoeding van onze kinderen is thans voor U alleen - vertrouwd alles toe aan

de goddelijke voorzienigheid, dan zult gij nog zo sterk en moedig zijn.

Mijn beste kinderen, gij zijt thans nog te jong om te begrijpen welk offer het voor mij was U te moeten verlaten. Voor U heb ik mijn inspanningen en lijden zo dikwijls opgeofferd.

Mocht gij de troost zijn en blijven van Uw vader op aarde en van Uw moeder in de hemel. Bidt dagelijks voor Uw vader en voor mij.

Dierbare moeders, gij die reeds zoveel gewerkt en gezorgd hebt, moet in Uw stille werkzame levensavond dit nu nog beleven - zoekt uw sterkte in de werkzaamheid en in het gebed.

Beste familieleden en vrienden, dank voor Uw grote genegenheid mij en mijn gezin zo spontaan bewezen ; ik reken erop dat Gij deze genegenheid niet zult laten verminderen.

Heer, reken mij ten goede, wat ik met een goed en oprecht hart voor dit mijn volk heb gedaan.

Mijn Jezus barmhartigheid.

Wil nu de vier Akten bidden.

De Heer Germain VAN DER DONCKT,

haar echtgenoot ;

Jonge Juffer Ingrid VAN DER DONCKT,

Jonge Juffer Hilde VAN DER DONCKT,

Jonge Heer Wim VAN DER DONCKT,

Jonge Heer Dirk VAN DER DONCKT,

haar kinderen ;

Mevrouw Wed. Michel VAN DEN BROEKE,

haar moeder ;

Mevrouw Wed. Victor VAN DER DONCKT,

haar schoonmoeder ;

De families VAN DEN BROEKE, SEGERS,

VAN DER DONCKT en VAN WAMBEKE

**danken U voor de blijken van deelneming en
gebeden hen betoond in hun rouw.**