

« De hoge ouderdom is een kroon » (Spreuk 16).



Dankbaar aandenken aan

Mevrouw

**Lea, Maria
VAN DEN BROEKE**

weduwe van de

Heer Frans VAN DEN DAELE,

geboren te Elst op 26 februari 1895 en godvruchtig overleden te Elst op 20 oktober 1980, tijdig bediend met de HH. Sakramenten der zieken en de Apostolische Zegen.

Bij valavond is deze gelovige vrouw ingeslapen om te ontwaken in het Vaderhuis.

In haar woorden en werken, in haar doen en laten had deze edele vrouw steeds Gods eer voor ogen en 't welzijn van haar medemensen. In de fleur van haar leven heeft ze haar talenten en tijd thuis weggeschonken in een bloeiend handschoenbedrijf. Geleidelijkaan ging het in wandel en handel minder goed en trad een lange verdiende rustperiode in. Gespeend van een goede gezondheid ontving zij ten huize elke Hoogdag; was uit op bezoek; werd de dood haar een vriend als 't einde van haar lijdensweg en 't begin van een beter leven.

O Heer, gewaardig uw dienares Lea bij haar man in het Vaderhuis te ontvangen. Zij heeft U altijd en overal beleden: zij heeft in U geloofd, op U gehoopt en U bovenal bemind en is in dees geloof, in deze hoop en deze liefde gestorven.

Beminte kinderen, bijzonderlijk mijn geliefde dochter Hilda, met een dankbaar hart zeg ik U en meteen al onze familieleden vooral mijn neef Jérôme en al onze geliefden « vaartwel ». Draagt elkanders lasten en vervult ook elkanders wensen om de christelijke liefde te vervullen.

O.L.Vrouw van de Rozenkrans, bid voor ons.

De families :

VAN DEN BROEKE, VAN DEN DAELE,
VAN DER SNICKT, CRUPELINCK,

danken U voor de blijken van kristelijke deelneming.

Druk. J. De Vleeschouwer-Hoste en zoon - Brakel