

O Crux, ave, spes unica.
Gegroet, o, kruis, onze eenige hoop.

Bid voor † de ziel

van Mevrouw

MARIE-COLETA VAN DEN BROEKE

echtgenoot van Mijnheer

JAN-BAPTIST D'HAEYER

geboren te Elst, den 19 Maart 1880
en er godvruchtig overleden den 14 Maart 1944.
Versterkt door al de Genademiddelen van
Onze Moeder de H. Kerk.

Ons hart is bedroefd en onze oogen weenen want moeder is overleden; onze doorbrave, verdulde en diep godsdienstige moeder, troost, steun en voorbeeld van haar huisgezin.

Zij heeft den kelk die boordevol was van bitterheden gedronken tot er niets meer in was.

En omdat zij dien kelk zoo kristelijk dronk, mocht ze in hare laatste levensstonden naar 't voorbeeld van haren Goddelijken Meester uitroepen: "Consomatum est — alles is volbracht", volbracht het lijden dat al mijn vleesch verteerde. Job. XIX 20

Zij is zacht gestorven met die rustige zekerheid op de gelukkige eeuwigheid van een vrouw en moeder die alles aan den Heer gaf, wat Hij, als opperste Heer en Meester van haar hier op aarde vroeg.

Geef haar nu o Heer, volgens uwe belofte de eeuwige rust.

Teergeliefde echtgenoot, duurzame kinderen, beminde broeders, zusters en familie gij weet wat het mij toch kost u te verlaten. Gods wil geschiede, ik bedank u voor al hetgeen gij voor mij hebt gedaan. O. L. Heer alleen weet hoeveel! troost u. Bidt voor mij, ik zal het ook doen voor u: dit weze uwe steun en uwe vertroosting.

Barmhartige Jezus, geef hare ziel de eeuwige rust.
200 d- afl.

Uitg. L. Van Hoever Elst

DE FAMILIËN D'HAEYER, VAN DEN BROEKE,
VAN DER SNIJKT en BAEKELANDT;

Zeer gevoelig voor de blijken van kristene deelneming en gebeden bij het afsterven van hunne teergeliefde Echtgenoot, Moeder, Grootmoeder, zuster, Tante en Bloedverwante.

DANKEN U.