

Zalig de dienaar, die de Heer bij Zijn komst
bereid vindt.



TOT VROOM AANDENKEN AAN
DE HEER

MICHEL VAN DEN BROEKE

echtgenoot van Mevrouw

Clara SEGERS

geboren te Elst op 27 september 1891 en aldaar
godvruchtig overleden op 27 oktober 1969, ge-
sterkt door de genademiddelen van Onze Moe-
der de H. Kerk en de Pauselijke Zegen.

De Heer heeft ons het einde verborgen gehou-
den, opdat wij de dag van onze dood niet ken-
nende, deze steeds als nabij zouden beschouwen.

De duurzame overledene was een rechtschapen
man, eenvoudig en goedhartig heeft hij onder
zijn medemensens geleefd, zijn gedachtenis zal
in ere blijven.

Al wat hem overkwam, nam hij gewillig aan,
onderworpen aan de H. Wil van God en hij had
geduld in de plagende ziekte.

Laten wij met de H. Kerk bidden : "Barm-
hartige God, wij smeken U voor de ziel van
Uw dienaar, die Gij vandaag tot U hebt geroe-
pen ; dat de Engelen hem ontvangen en naar
het hemels Vaderhuis geleiden, opdat hij de

eeuwige vreugde bezitte, want op U, Heer, heeft
hij al zijn hoop gesteld, door Kristus onze
Heer,,.

Aanvaard dan, O Heer, mijn offer als de stil-
le gave tot het tijdelijk en eeuwig welzijn van
al mijn familieleden.

Duurbare echtgenote, kinderen en kleinkinde-
ren, familieleden en vrienden, hebt dank voor
Uw zorgen en genegenheid.

Wil de vier Akten bidden.



De families VAN DEN BROEKE, VAN DER
SNICKT, SEGERS en DE MEYER,

DANKEN U.

—
Drukk. Van Ruyskensvelde - Godveerdegem