



*" Elk leven heeft zin,
als men in vrede sterft."*

Aandenken aan

DE HEER

Valère
VAN DEN BROEKE

Echtgenoot van

mevr. Odette VAN RUYSKENSVELDE

Hij werd geboren te Elst op 12 maart 1932 en is godvruchtig overleden op 8 juni 1996 te Zottegem in het A.Z. St-Elisabeth, gesterkt door het sacrament van de ziekenzalving.

Families VAN DEN BROEKE, SEGERS en VAN RUYSKENSVELDE, D'HOLLANDER danken U voor uw gebed en medeleven.

*Namis op woensdag 17 juli 1996 om 18.45 u
in de kerk van Sint-Maria-Oudenhove.*

Pépé Boekel,

Ook al zei je niet veel, je was nooit boos op ons. Als kleinkind stond de deur altijd voor ons open. De snoepjes die we samen deelden, dat zal ons steeds bijblijven. Ondanks het verdriet kunnen wij ons maar door één ding sterken; wij weten dat je gelukkig bent. In alle stilte ben je van ons heengegaan, maar we zullen je nooit vergeten.

Jo, Lynn, Marlies, Femke, Jente en Jonas.

Pa,

Jouw hobby en ons brood was het duivenspel. Samen hebben wij een bloeiende zaak gehad. Ons moeder was die tijd niet te evenaren ! Wij zullen haar blijven steunen zoals zij dat voor U jarenlang heeft gedaan.
Vaart wel.

Ma, Eric, Johan, Patrick, Peter en Philip.

Rouwcenter "Funeralia" Zwalm -Brakel 055/42.84.80