

Ik geloof dat mijn Verlosser leeft. dat ik ook, op den laatsten dag, levend uit de aarde zal opstaan en met mijn eigen oogen mijn Zaligmaker zal mogen aanschouwen. Off. Def.

†

BID VOOR DE ZIEL

van Mijnheer

Jean-Baptist Van Den Brouck

Weduwnaar van Mevrouw

HORTENSE VAN DER PUTTEN

geboren te Twee-Akkers den 20 Januari 1857 en overleden te Overboelare den 10 Januari 1944, voorzien van de laatste HH. Sacramenten.

Hij stierf in eenen gezegenden ouderdom... De hooge jaren zijn eene eerekroon op den weg der deugd te vinden. Gen XXI Spr. XI

Wij zijn als vreemdelingen en reizigers op aarde, gelijk onze voorouders het geweest zijn. Onze dagen vliegen als een schaduw over de aarde heen, en wij verblijven er slechts een oogenblik.

Parab. XXIX 17

Gelukkig de man die den Heer vreesde en de geboden van jongsaf onderhield, rechtvaardig en gedienschtig was in zijnen omgang, en boven alles Gods wil volbracht; zijn werken zullen hem volgen in de eeuwigheid.

De duurzame overledene was een man van geloof. Hij had een minzaam en eenvoudig karakter en onder degenen die hem kenden, telde hij slechts vrienden.

Duurbare kinderen, God heeft mij een lang en gelukkig leven geschonken. Hij heeft het nu veranderd voor een ander en eeuwig leven. Daar zal geen einde meer aan komen. Blijft voor mij bidden, opdat we later allen samen daar mogen vereenigd zijn.

Mijn Jezus, barmhartigheid.

Dr. Bruylandt, Lessenschestraat, Geeraardsbergen.

Mijnheer en Mevrouw Frans Ceuterickx- Van Den Brouck ;

Mijnheer en Mevrouw Georges Van Den Brouck-Paelman en zoon Marcel ;

Mijnheer en Mevrouw Gustaaf De Nayer-Pierret, weduwnaar in eerste huwelijck van Mevrouw Rosalie Van Den Brouck ;

Mijnheer en Mevrouw Jean Lejeune-Debeve en zoon René ;

De familiën Van Den Brouck, Van Der Putten, Van Liefferinge en Van Den Holen ;

danken U van harte voor de blijken van kristelijke deelneming, hun betoond bij het afsterven van hun teerbeminden vader, schoonvader, grootvader, oom, neef en bloedverwant

Mijnheer Jean-Baptist Van Den Brouck