



TOT VROOM EN BLIJVEND AANDENKEN
AAN

**ZUSTER LIDWINA
(CLARA VANDENBROUCKE)**

Zuster van de H. Vincentius a Paulo
Anzegem

Zij werd geboren te Waarmaarde
op 14 november 1907.

Aan de Heer toegewijd door de H. Geloften
op 10 september 1934,

werd zij opgeroepen tot deelname aan
zijn Heerlijkheid op 27 juli 1975.

"Het Rijk der hemelen gelijkt op een schat,
verborgen in een akker... of aan een parel van
grote waarde waarvoor men alles verkoopt,
om die te bezitten" (Mt. 13,45).

Geboren uit een diepchristelijke landbouwers-
familie, heeft Zuster Lidwine deze taal in haar
jeugd begrepen. Als jonge onderwijzeres te
Ingoogem heeft Clara de stem van de Meester
gehoord die haar uitnodigde: "Kom, en volg
Mij". Voor Hem heeft zij met blijdschap alles
geofferd, al viel het haar zeer zwaar haar
dierbare moeder te verlaten. Zij is de weg
opgegaan van haar oudere zuster Gabriëlle
en trad in het klooster bij de Zusters van
Anzegem.

Jezus heeft gezegd: "Er is niemand die huis,
broers, zusters, moeder, vader om Mij en om
de Blijde Boodschap heeft prijsgegeven, of
hij ontvangt nu in deze tijd, het honderdvoud
en in de toekomstige wereld het eeuwig
leven". (Marc. 10,29-30).

Dat heeft Zuster Lidwine in haar leven onder-
vonden en altijd is zij gelukkig geweest de
Heer te mogen dienen in Anzegem, Kachtem
en Waarmaarde. Niet alleen was zij een
flinke leerkracht, maar ook een echte opvoed-
ster. Haar christelijke overtuiging wist zij
over te dragen op de vele leerlingen, grote
zowel als kleine, die haar in haar lange loop-
baan in het onderwijs werden toevertrouwd.
Als overste te Kachtem en te Waarmaarde was
zij een goede en bezorgde moeder, steeds
zichzelf vergetend om het welzijn en het geluk
te bevorderen van haar medezusters.

Het kruis van de ziekte heeft in haar klooster-
leven niet ontbroken. Niet voor niets heeft zij
de kloosternaam gedragen van de heilige Lid-
wina van Schiedam.

"Omdat gij welgevallig waart aan God, daar-
om moest gij door lijden worden beproefd."
(Tob. 12,13)

Maar offerweelde naar binnen en zonneweelde
naar buiten hebben haar leven nog groter en
schoner gemaakt. Zo hopen wij dat zij nu
ook in het eeuwig leven het honderdvoud zal
ontvangen.

Heer, moge datgene waarin deze Zuster van
Waarmaarde groot is geweest tot ons blijven
spreken en ons aanzetten tot navolging.

De familie, de Zusters van Waarmaarde en
Anzegem, en hun Directeur

danken U voor uw gebeden
en blijken van deelneming.