

†

TOT TROOSTVOL AANDENKEN AAN

## ZUSTER RAFAËL

(GABRIELLE VANDENBROUCKE)

geboren te Waarmaarde, op 21 mei 1895  
de Heer toegewijd door de H. Geloften  
op 20 september 1922

overleden te Kachtem, op 13 augustus 1969  
gesterkt door de genademiddelen  
van onze Moeder de H. Kerk.

God, Gij legt goede woorden in onze mond  
en goede gaven in onze hand.  
In al wat wij elkaar geven en zeggen  
in al wat wij horen en ontvangen  
kunnen wij U ervaren  
als wij open en aandachtig zijn voor elkaar.  
Gij vertrouwt ons uw Zoon toe  
uw eigen woord in onze mond,  
opdat wij Hem verder spreken tot elkaar.  
Gij legt Hem in onze hand  
opdat wij proberen het goede te doen  
dat vandaag gedaan moet worden.

Dit gebed was de verwoording en de uitdruk-  
king van het leven dat Zuster Rafaël nastreefde.  
Het goede woord, de blijde boodschap meedelen  
aan haar medemensen in alles wat zij deed en  
zegde. Meer dan veertig jaar heeft zij hier in  
Kachtem het goede woord verkondigd aan  
zoveel kinderen die nu volwassen zijn en zelf

al kinderen hebben. Niet alleen sprak zij het  
goede woord maar beleefde het ook in haar  
eigen leven. Niet alleen in kinderharten zaaide  
zij het goede woord maar ook vele stervende  
mensen stond zij bij en sprak tot hen het  
goede woord van de Heer Jezus.

« Ik loof de Heer uit heel mijn hart. Ik  
juich en ik zing voor God, mijn redder. Want  
Hij ziet genadig op zijn dienstmaagd neer. Ja,  
Hij heeft mij gezegend, de Machtige. Hij doet  
grote dingen, de Heilige. Zijn goedheid bereikt  
alle mensen en tijden, allen die hopen uitzien  
naar Hem. »

Dierbare zuster en beste medezusters, wij  
zongen zo dikwijls samen : « Jubel, dochter van  
Sion, verheug u uit heel uw hart want de Heer,  
uw God, is in uw midden. » Mocht gij dit  
samen blijven zingen met mij nu ik u heb  
verlaten.

Dierbare broers, zusters en familie ; de Heer  
heeft genadig neergezien op zijn dienstmaagd  
en zegt : vrees niet, ge hebt genade gevonden  
bij Mij. Danken wij samen de Heer en wilt  
mij in uw gebeden gedenken.

Heilige Maria, bid voor mij.

†

*Familie en medezusters danken U  
voor uw deelneming en gebed.*

---

*Druk. Roger Vandaele, Koster, Kachtem*