



A LA PIEUSE MEMOIRE DE

Jacqueline VANDENBROUCKE

épouse de

Albert VANDERSWALM

née à Renaix le 3 septembre 1921 et
y décédée le 14 août 1991,
munie des derniers S. Sacrements

Seigneur, notre Dieu, tu as rappelé à Toi une femme de coeur, épouse et maman admirable, pleine d'amour et de tendresse pour son époux, ses enfants et petits-enfants. Nous te prions de lui procurer une joie éternelle à la mesure des privations qu'elle s'est imposées.

Maman, tu nous as donné tant d'amour, de tendresses et de chaleur que tu resteras toujours présente en nos coeurs et que tu continueras à nous accompagner en chacun de nos gestes.

Haar schoon leven van diep geloof was een voortdurend blijmoedig weggeven van zichzelf aan haar echtgenoot, met wie ze zó gelukkige jaren doorbracht, aan haar kinderen en kleinkinderen die ze lief had en haar liefhadden, aan iedereen, die ze ontmoette.

Haar milde glimlach was de vrucht van haar devotie tot de Rozekrans. Op de vooravond van het feest van Onze-Lieve-Vrouw Opneming ten Hemel, trad ze met Maria de eeuwigheid binnen, om te genieten

van het oneindig geluk !

Zo hebben we haar gekend
Zo hebben we van haar gehouden
Zo blijft ze verder leven in onze herinnering
Al wat ze deed was "liefde zijn"

Albert VANDERSWALM,

Bernard en Claude VANDERSWALM-ANTROP
en kinderen,

Edgard en Monique NECKEBROEK-
VANDERSWALM en kinderen

Philippe en Martine VANDERSWALM-BLOMME,
en zoon,

De families VANDENBROUCKE, SABBE,
VANDERSWALM en VERNAILLEN,

danken U voor de blijken van deelneming.

*remercient pour les marques
de sympathie profonde.*

Rouwleiding Aelvoet, Ronse