



Bid voor de ziel van
MIJNHEER

JULES VANDENBROUCKE

echtgenoot van Mw. Anna VAN DE MAELE
vereerd met verscheidene eretekens
geboren te Waarmaarde de 21 oktober 1900 en
godvruchtig overleden te Gentbrugge
de 8 maart 1969

In huis is het zo leeg geworden: Vaders plaats blijft onbezet... we zoeken hem vergeefs in zijn werkplaats, in de tuin waar hij zich zo graag bezighield. Neen, vader is niet meer! Hij is aan de gewijde grond toevertrouwd en rust onder de schaduw van het Kruis, in vrede.

Het lijden dat de laatste maanden zijn kloek gestel ondermijnde heeft hij moedig gedragen tot het einde. Het heeft zijn ziel gelouterd en hem ongetwijfeld voorbereid om met vertrouwen voor de Heer te verschijnen.

Hij was onopvallend in zijn verschijning en toch bracht hij overal zon door zijn vriendelijkheid, zijn optimisme en zijn geloof in het leven en de mensen

Groter dan onze smart om de scheiding, moet onze dankbaarheid zijn om zijn bekomernis en toeweiiding voor zijn familie. Daarom hoopten wij dat hij nog enkele zorgeloze jaren onder ons zou doorbrengen. Het mocht helaas niet zijn!

Mijn dierbare echtgenote, de talrijke jaren die we samen hebben doorgebracht waren gevuld met samengedragen leed en samen beleefde vreugde. Gij zult deze beproeving moedig dragen want gij weet dat nu voor mij een eeuwige morgen begonnen is om nooit meer te eindigen. Heb dank voor alles wat ge voor mij geweest zijt en gedaan hebt.

Mijn geliefde kinderen, ik heb steeds mijn best gedaan om U te richten en U met raad en helpende hand bij te staan. Blijft verbonden rond moeder en zeg later aan Annick dat ik zoveel van haar hield.

Mijn familieleden en vrienden, hebt dank voor uw goedheid jegens mij. Blijft mij gedenken in uw gebeden en vaart allen wel!

De familiën Vandenbroucke en Van de Maele

DANKEN

Begr. A. Meire

Drukk. A. Hellebaut