



BID VOOR DE ZIEL VAN

Heer OSCAR-ODIEL VANDENBROUCKE

geboren te Otegem, de 31 Augustus 1890, en godvruchtig in de Heer ontslapen te Elizabethstad (Belgisch Congo), de 6 Januari 1953, voorzien van de laatste HH. Sacramenten onzer Moeder de H. Kerk.

Hij was lid van de alhier bestaande genootschappen. Oud-strijder 1914-1918: Ere-Voorzitter van de plaatselijke Oud-strijdersbond, en vereerd met Oorlogskruis met palmen, IJzerkruis, Zegemedalie en Herinneringsmedalie. Drager van de Vuurkaart 1914-1918.

Een blijde weêrzien, stond in het verschiet, en plots schrikt het droeve nieuws, van over zee ons allen op: „Oscar is niet meer,..” Het is volbracht, zoals de Heer het gewild heeft, zijn geboortegrond dat voor hem zijn laatste rustplaats niet zijn. Dat de Heilige wil van God geschiede.

Het afsterven van geliefden en welbekenden laat een leemte, maar het hart wordt gesteund bij de gedachte, dat zij naar het ware vaderland zijn heengegaan.

Het leven van Oscar was gekenmerkt door een stalen wil; die wilskracht was het, die hem het vaderland liet verlaten, pas teruggekomen uit de wereldoorlog 14-18. Met taaië volharding wist hij zijn levensdroom tot een goed einde te brengen en de vruchten heeft hij kunnen plukken van zijn kolonisatiewerk.

Edoch, de Heer spaarde hem ook het lijden niet. Alhoewel de nieuwjaarwensen, die hij ons liet geworden verbetering hebben gemeld, heeft de Heer hem goed gevonden om het eeuwig leven in te gaan.

Beminde Broeders en Zusters, de familietroost is ons niet gegeven, mij te omringen met liefdevolle zorgen bij mijn laatste levensdagen. 'k Weet echter, wat ik van U kon verwachten. *Mijne Eerwaarde Zusters kloosterlingen*, uw gebed zal mij helpen om bij God aan te landen in den hemel. Ik dank U allen om uwe genegenheid.

Juffrouw Maria VANDENBROUCKE;

Eerw. Zuster Raphael, in 't klooster van de H. Vincentius à Paulo te Kachtem, in de wereld
Juffrouw Gabriëlla VANDENBROUCKE;

Heer en Mevrouw Georges VANDENBROUCKE-DELOOF en kinders;

Heer en Mevrouw Medard VERSCHOORE-VANDENBROUCKE en kinders;

Heer en Mevrouw Jules VANDENBROUCKE-VANDEMAELE en kinders;

Heer en Mevrouw August VANDENBROUCKE-DECLERCQ en kinders;

Mevrouw Weduwe Valère DEWEEER-VANDENBROUCKE, kinders en kleinkind;

Eerw. Zuster Lidwina, in 't klooster van de H. Vincentius à Paulo te Kachtem, in de wereld
Juffrouw Clara VANDENBROUCKE;

Heer en Mevrouw Maurice DELNATTE-VANDENBROUCKE en kinders;

Heer en Mevrouw Gilbert ROMEYNS-VANDENBROUCKE;

Heer en Mevrouw Marcel VANDENBROUCKE-D'HAESE en kinders,

zijn broeders, zusters, schoombroeders, schoonzusters, neven en nichten;

De familieën VANDENBROUCKE en MORJEAN.

*Danken U van harte om uw gebeden
en uw blijken van innige deelnameing.*

Walter Eeckhout-Delooof, Anzegem