

GODS WIL ZIJ GEZEGEND

†

TER ZALIGER GEDACHTENIS

van Mijnheer

REMI VANDENBROUCKE

echtgenoot van Vrouw

RACHEL WITDOUCK

geboren te Waereghem den 30 Juli 1901

en overledene te Moeskroen den 7 Januari 1948,

gesterkt door de laatste H. Sacramenten.

De goeden worden voor den tijd opgeroepen omdat zij niet langer door de kwalen zouden geplaagd worden.

(Woorden van St-August.)

Wij kortzichtigen zien enkel het tijdelijke. Uw blik O God gaat over de eeuwigheid. Diep is ons hart gewond bij het vernemen der pijnlijke mare dat die plichtbeseffende man van ons is weggerukt te midden zijner goede vrouw en talrijk heffebbede kinderen.

Valt zijn afsterven voor Hen pijnlijk toch blijft Hen een groote troost. 't Is dat hun vader deugdzaam en christelijk geleefd heeft. Hij kweet stiptelijk zijn plichten. Zijn levendig geloof was zijn groote steun.

Zware beproevingen kwamen de eene na de andere deze zoo christelijke familie treffen maar de zwaarste van al was nog wel vaders heengaan zelf. Hun diep christelijk geloof was hun eenige troost bij deze zware slag.

Mijn kinderen, die ik uit ganscher harte bemin vergeet mijn zuchten niet. Denkt aan hetgeen ik geleden en aan de zorgen die ik voor U gehad heb. (Philip. 4.8). Houdt Uw moeder in eer al de dagen van uw leven. Denkt er aan hoe dat wij beiden ons gegeven hebben om U ijverig in den dienst des Heeren te maken.

Mijn lieve echtgenoot, "Een groote merci" voor alles wat gij voor mij deed. Geen zorgen noch kosten waren te veel. De scheiding is lastig, doch ook deze beproeving komt U ten goede omdat zij U leert ten Hemel opzien en met betrouwen te bidden, die de zijnen niet verlaat. Zorg goed voor de kinderen. Van uit den Hemel zal ik U bijstaan.

Avec calme et résignation, il attendait la mort. Sa mort sera un exemple pour les siens. Atteint d'un mal mortel, il n'a trouvé personne qui put le guérir, mais le Seigneur Lui-même vint à son secours et l'assista en ses derniers moments.

Remi fut un époux fidèle, un bon père de famille, qui n'avait qu'une préoccupation : élever ses enfants chrétiennement. Sa vie chrétienne fut sans ostentation mais sa foi était profonde.

Son cœur débordait de reconnaissance, que de remerciements pour les soins que lui prodiguait son épouse. Une de ces dernières paroles étaient "Un grand Merci" pour tout ce que vous avez fait pour moi.

Ma chère épouse et mes enfants bien-aimés, j'espère que le bon Dieu m'accordera de vous rendre au centuple du haut du ciel ce que vous avez eu la bonté de faire pour moi. Que le repos où je suis entré et la certitude que vous avez de me revoir apaisent le regret que ma mort vous cause.

Famille bien-aimée. Je meurs, mais mon affection ne meurt pas. Au ciel, je prierai pour vous. Aidez-moi par vos prières.

Sacré Cœur de Jésus, j'ai confiance en vous.

De familiën VANDENBROUCKE-WITDOUCK,
bedanken U.

Les familles VANDENBROUCKE-WITDOUCK,
vous remercient.

Imp. Pillyser - Nouveau-Monde — P.F. G. Debevere