



BID VOOR DE ZIEL VAN  
DE HEER

## Leonard Van Den Brulle

weduwnaar van Mevrouw  
Maria-Eliza ROELANDT

geboren te Sint Goriks-Oudenhove de 4 augustus 1885 en er godvruchtig overleden de 7 december 1968, voorzien van de HH. Sakramenten der Zieken en de Pauselijke Zegen

"Zalig de goede en trouwe dienaar, omdat gij in het kleine getrouw zijt geweest, zult gij over het grote aangesteld worden.,,

Deze woorden van Onze Heer Jezus Christus mogen wij toepassen op onze dierbare overledene. Eenvoudig als hij was heeft hij voor de zijnen gewerkt en gezorgd en bij hen tevens het geluk en de vreugde gevonden die men daarbuiten nergens vinden kan, Godsdienstig en goed van hart bleef hij tevreden in wel en wee en wist het leven voor hem zelf en voor de zijnen aangenaam en schoon te maken tot in zijn ouden dag die nog een aanmoediging en opbeuring was voor velen.

Dierbare kinderen en kleinkinderen, zoals ik U ben voorgegaan, volgt me na. Veel hebben wij voor mekaar gedaan. Dat weet ge en dat zult ge niet vergeten.

Bidt dan voor mij zoals het uw heilige plicht is. Van mijn kant zal ik voor u bij onze Lieve Heer ten beste spreken. Zo blijven wij met mekaar verbonden over de grenzen heen van de dood.

Mijn Jezus barmhartigheid



De families VAN DEN BRULLE, ROELANDT,  
VAN WAMBEKE en PIETERS,

danken U voor Uw kristelijke deelneming en uw vroom gebed.

Uitg. VAN DER STICHELEN Gerard.