

Dankbare herinnering aan

De heer  
Julien Van Den Brulle

weduwnaar van mevrouw  
Clara De Martelaere

geboren te Rozebeke op 22 februari 1911  
en overleden in het R.V.T. " Ter Deinsbeke "  
te Zottegem op 27 februari 2003.

De namis zal opgedragen worden in de  
parochiekerk te St.-Goriks-Oudenhove op  
vrijdag 4 april 2003 om 18.45 uur.

De familie dankt u voor uw gebed en de  
blijken van medeleven.

Beetje bij beetje moesten we je verlaten.  
We konden niet zo goed meer met je praten  
Die blik, die stilte deed vaak zeer,  
de vader en opa van vroeger  
was je niet meer.  
Maar nu je voorgoed bent heengegaan  
zeggen wij " Dank je "  
voor al wat je voor ons hebt gedaan.