

Mijn ziel verwacht van U verlossing, Heer !



BID VOOR DE ZIEL VAN **MEVROUW**

MARIE VAN DEN BRULLE

weduwe van Mijnheer

CHARLES REMI RIGAUX

geboren te Rozebeke de 16 oktober 1893 en
vroom overleden in St Franciscus-kliniek te
Opbrakel, de 28 juni 1984,
gesterkt door de HH. Sacramenten.

De hoge ouderdom is een erekroon die op de
weg van gerechtigheid wordt gevonden, de be-
kroning van een verdienstelijk leven.

Zij was de zorgzame echtgenote die waakte
over de gang van haar gezin : een sterke steun
voor haar man, begaan met zijn werk en zijn
zaak en ook de toegewijde moeder voor haar
kinderen, altijd bezig met hun welzijn en hun
toekomst. Praalzucht en ijdelheid kende ze niet
omdat ze bezielde was met een drang naar stil
geluk dat veiligst in het familieleven wordt be-
waard. Ze werd er om gezegend en mocht tot
in het vierde geslacht haar familie zien groeien.

Een levendig Geloof heeft ze als een familie-
erfenis trouw door het leven meegedragen en
als haar kwijnende krachten de weg naar de
kerk niet meer aankonden, dan was het haar een
genoegen thuis te bidden.

Duurbare kinderen, kleinkinderen en familie,
moeder is lang bij u geweest en zoals ik voor
u heb gezorgd, zo hebt gij ook voor mij gedaan.
Ik dank er u om... ook om de genegenheid en
kinderlijke eerbied waarmee ge mij steeds hebt
bejegend. Samen met vader blijf ik in de hemel
u beminnen en over u waken en reken op mijn
beurt op uw gebed en wederliefde.

Duurbare familieleden en vrienden, dank om
uw vriendschap, vaarwel en tot weerziens in de
eeuwigheid.

Jezus, barmhartigheid.

De families : VAN DEN BRULLE, RIGAUX,
MICHIELS en VERHEYDESONNE

DANKEN U om uw kristelijke deelneming
en vroom gebed.

Druk. Van Ruyskensvelde - Godveerdegem