



BID VOOR DE ZIEL VAN

DE HEER

CESAR VANDEN BULCKE

geboren te Mater op 16 augustus 1919
en overleden te Ronse op 6 mei 1985,
gesterkt door de laatste H. Sakramenten.

Een eenvoudig leven is ten einde.

Cesar was een van die vele mensen, die niet opvallen en dat ook niet willen. Het waardevolle in die mensen is dan ook waar te nemen door mensen, die een hart hebben voor de anderen en die begrip opbrengen voor de verlangens en noden, die onder de uiterlijkheden schuilgaan.

Cesar had geen gemakkelijk leven. Zijn aard en karakter eisten van hemzelf moed en het vermogen om ondanks alles door te zetten. Dit heeft hij weten op te brengen zonder voor de anderen tot last te worden.

Herhaalde levensgevaarlijke operaties met hun pijnlijke nasleep konden toch niet beletten, dat hij er moreel niet aan ten onder ging.

Maar de waarde van de mens is daarin gelegen, dat hij schepsel en kind van God is.

God alleen kan onfeilbaar de mens beoordelen ! Hij alleen doorpeilt het hart van iedere mens, zijn verzuchting naar geluk, rust en vrede.

Daarom is Hij goed en barmhartig. Hij beschikt over de tijd maar bekroont het werk van zijn handen in de eeuwigheid.

Daarin ligt ten slotte onze christelijke hoop, die ons het leven laat aanvaarden zoals het is, onvolmaakt en dikwijls teleurstellend.

Die liefdevolle Vader, zoals Jezus Hem ons leerde kennen schenke Cesar nu zijn eeuwige rust en zijn vrede in het onvergankelijk licht van zijn waarheid.

August en Yvonne NORGA-VAN LIERDE,
René en Marie-Thérèse D'HONT-NORGA,
Cyriel en Régina NORGA-DHONDT,

Zijn neven en nichten,

De families VANDEN BULCKE en NORGA,

danken U van harte voor de blijken
van innig medeleven.

Rouwdienst Aelvoet