

In het hemels Vaderhuis werd een blijvende  
woning bereid voor

MEVROUW

## **Irma VAN DEN BULCKE**

weduwe van

de Heer Gustaaf VAN DE CATSYE

geboren te Nederbrakel op 18 juni 1885 en  
zacht in de Heer ontslapen te Velzeke op  
12 maart 1971, voorzien van de H.H. Sakra-  
menten der zieken en de Pauselijke Zegen.

---

« Ik ben de Verrijzenis en het Leven ; alwie  
leeft in geloof aan Mij, zal in eeuwigheid niet  
sterven ».

Zo bidt de Kerk bij de begrafenis van al  
haar kinderen. Wij geloven dat wij, door het  
doopsel met Christus verbonden, eens met  
Hem zullen verrijzen om voor eeuwig te delen  
in zijn glorie bij de Vader in de hemel.

Moge deze gedachte hen allen troosten die  
treuren om het verlies van een van hun dier-  
baren.

Onze overledene was een ijverige en werk-  
zame vrouw die haar brood in ledigheid niet  
gegeten heeft en eerlijk getracht heeft Gods  
wil te volbrengen. Zalig de mens, die bereid  
is om voor de Heer te verschijnen.

Dierbare zuster, jarenlang zijn wij gelukkig  
bij elkaar geweest. Ik dank u om de gene-  
genheid die ge mij hebt toegedragen. Blijf mij  
gedenken in het heilig misoffer en in uw  
gebeden.

Barmhartige Jezus, geef haar de eeuwige  
rust.



De families VAN DEN BULCKE, ROELANDT,  
VAN DE CATSYE en WALRAET,

**danken U voor de blijken van kristelijke  
deelneming in rouw en gebeden.**

---

Drukk. DE RUYVER - Tel. 434.70 - BRAKEL