

“ Zalig diegenen, die in de Heer sterven ”



Gedenk in uw gebed de Heer

## Jozef VAN DEN BULCKE

echtgenoot van Mevrouw

**MARIA VAN THEMSCHE**

Geboren te Balegem op 1 februari 1887, en er godvruchtig overleden op 15 november 1972, gesterkt met het sacrament der zieken en de Pauselijke Zegen.

Lid van de Bond van het H.Hart.

Bestuurslid van de S.V. Zuivelfabriek St-Antonius Nazareth  
Vereerd met verschillende eretekens.

Elk mens verlangt naar een lang en geborgen leven in een gelukkige gezinskring. Jozef is deze gunst te beurt gevallen. Gans zijn deugdzaam leven was hij een toonbeeld van vlijt, opgetogenheid en plichtsbef. Hij had zijn werkerterrein, de alomvattende natuur, hartstochtelijk lief. Hij was ieders vriend door zijn eenvoudige oprechtheid en door zijn brede menslievendheid. Hoe zeer waardeerde hij zijn echtgenote, hoe toegewijd beminde hij zijn kinderen, hoe zielsveel hield hij van zijn kleinkinderen!

Doorbrave vader, droef voelen wij uw heengaan aan, maar schikken ons deemoedig naar Gods wil. Onze dank is onuitsprekelijk voor het overvloedig goede en wijze dat gij ons doorgegeven hebt. Uw edel levensbeeld prijkt onuitwisbaar als voorbeeld in ieders herinneringen.

Wij bidden de Heer opdat Hij uw diep geloof in Hem, uw lasten, uw lijden, uw werken, uw deugden moge erkennen om u in de eeuwige, hemelse vreugde op te nemen



Voor uw christelijk meelevan danken U :

Mevrouw Maria Van Themsche,                      zijn echtgenote;  
Mijnheer en Mevrouw Marcel Cestelyn-Van Den Bulcke,  
en kinderen,  
Mijnheer en Mevrouw Gerard Van Den Bulcke-Lampaert,  
en kinderen,  
Mijnheer en Mevrouw Gaston Rigaux-Van Den Bulcke,  
en kinderen,

De familiën Van Den Bulcke, De Meireleire, Van Themsche  
en De Rauw.

---

Drukk. G. Haesebeyt & Zoon - Balegem