

„Alleen God laat mij zonder zorgen rusten.”

†

DIT WEZE U EEN UITNODIGING  
TOT GEBED VOOR DE HEER

**Jozef-Corneel  
VAN DEN BULCKE**

weduwenaar in eerste huwelijk van Mevrouw  
Madeleine PAELINCK

echtgenoot van Mevrouw Margriet SUYS

geboren te Merelbeke op 2 februari 1905 en  
godvruchtig in de Heer ontslapen in de Sint-  
Franciscuskliniek te Brakel-Opbrakel op 12 maart  
1976. Hij ontving de pauselijke zegen en het  
sakrament der ziekenzalving.

---

Soms kan iemand zo getekend zijn door een  
haast onmenselijk lijden dat wij van de dood  
gaan spreken als van een verlossing. Maanden-  
lang is deze mens aangewezen geweest op de  
volledige hulp van anderen, is hij beroofd  
geweest van dat menselijk communicatiemiddel,  
de spraak, dat men pas waardeert wanneer het  
niet meer functioneert. Niet bij machte zich  
uit te drukken heeft Jozef in de grootste afzon-  
dering en eenzaamheid zijn lijden totaal alleen  
moeten torsen. Hij die nochtans door het leven  
niet gespaard werd: tijdens de droevige oorlogs-  
dagen werden zijn vrouw en een kind door do-  
dende bommen getroffen en vielen als onschul-

dige slachtoffers van de volkerenhaat die in die  
dagen over de wereld was losgebroken. De rouw  
om dit dubbel verlies heeft jarenlang gewogen  
op het leven van deze duurzame overledene, tot  
hij iets terugvond van het geluk en de gebor-  
genheid bij een tweede huwelijk, waarin hij een  
echtgenote trof die trachtte het leven van deze  
hardbeproefde man nog wat zin te geven. Tot  
in zijn laatste levensmaanden heeft deze vrouw,  
al vroeg het haar bovenmenselijke inspanningen,  
zijn lijden willen verlichten en meelevend door  
haar dagelijkse bezoeken naar het ziekenhuis.

Dierbare echtgenote, beminde kinderen, klein-  
kinderen en familieleden, ik weet dat gij allen  
sterk met mij hebt meegevoeld, waarvoor ik u  
ten zeerste dankbaar ben. 't Is dank aan het  
lijden dat ook Kristus heeft gekend en de bitter-  
heid van de dood die ook Hij heeft geproefd,  
dat ik nu samen met Hem zegevier over de be-  
proeving en de dood, en dat mijn verlossing uit  
al mijn ellende gericht is op het eeuwig leven.  
Bidden wij daarom: „Heer onze God, wij  
blijven U dankzeggen, ook in dit uur. Wij ge-  
loven immers dat niet de dood maar wel het  
leven overwint dank zij Jezus, die wij erkennen  
als onze Heer omdat Gij Hem uit de dood hebt  
opgewerkt en die nu leeft en heerst met U”.

---

De families VAN DEN BULCKE-SUYS,

danken u oprecht voor de blijken  
van medeleven en gebed.