



BID VOOR DE ZIELERUST VAN  
DE HEER

## **Julien VAN DEN BULCKE**

echtgenoot van Mevrouw  
**Lucienne DE VLEESCHAUWER.**

Hij werd geboren te Oosterzele op 10 juli 1920 en is godvruchtig overleden te Brakel op 18 april 1985, gesterkt door Kristus in Zijn HH. Sakramenten.

Lid van Kerk en Wereld

Houder van het Bijzonder Ereteken te klas van de Middenstand

Voorzitter van de Beheerraad van « F.C. Brakel ».

---

Een echte vertroosting, die een mens blijft steunen tot zijn laatste ogenblik, is de overtuiging God te hebben gediend in oprechte liefde tot Hem en tot de medemens. Deze sterke en actieve mens, die geleefd heeft voor zijn gezin en zijn zaak, werd in korte tijd weggehaald.

Zoals elke mens heeft ook hij zware dagen gekend, maar ook vele stonden van stil geluk en vreugde. De harde dagen heeft hij met zijn sterk karakter met kloekmoedigheid gedragen, zeker zijn lijden gedurende de laatste weken, omringd door zijn zorgende echtgenote en kinderen.

Het vele werk was voor hem geen reden tot verzuim van zijn zondagsmis. Zijn gaan naar de Heer in de kerk, was de uitdrukking van zijn verlangen eens te mogen gaan naar de Heer in de hemel.

Dat dit voor hem werkelijkheid moge worden is ons aller gebedsintentie bij dit afscheid hier op aarde.

Namis op maandag 6 mei om 20 uur.

Voor uw blijken van innig meeleven in hun rouw, danken U de families :

VAN DEN BULCKE, SAX,  
DE VLEESCHAUWER, FAIGNAERT.

Begr.-Crematies A. Marroyen, Brakel  
Druk. Devleeschouwer-Hoste en zoon, Brakel