



Gij die dit leest, houd even stil en bid voor

Mevrouw

**Rachel, Maria, Louisa
VAN DEN BULCKE**

**echtgenote van de Heer
Marcel CESTELEYN**

ere-onderwijzeres

geboren te Balegem op 14 januari 1922
en bij een verkeersongeval overleden te
Sint-Maria-Oudenhove op 17 juni 1987.
Gezalfd met de H. Olie in extremis.

Een gans leven bouwde zij samen met haar echtgenoot
aan een mooi gezin, met zoveel liefde en toewijding.

Een gans leven leerde zij zovelen lezen, schrijven en
rekenen, met zoveel liefde en toewijding.

Een gans leven leefde zij voor de school, voor haar vele
vrienden, kennissen en collegae, met zoveel liefde en
toewijding.

Nu de tijd van rust gekomen was, begon zij met nog meer
inzet te leven voor haar kinderen en kleinkinderen, met
zoveel liefde en toewijding... tot zij moest bezwijken
onder de overmacht van het zo brutale leven.

Het mocht niet zijn dat zij alles mocht leren aan haar
kleinkinderen wat zij kon leren aan haar kinderen.

Laat ons samen bidden met haar echtgenoot, haar
kinderen, kleinkinderen en al wie haar lief had, het
gebed dat zij ons naliet:

God, geef mij
gemoedsrust
om te aanvaarden
wat ik
niet kan veranderen,
moed
om te veranderen
wat ik
kan veranderen
en wijsheid
om tussen deze twee
het onderscheid te kennen.

Samen met oma danken wij
alle verwanten en vrienden voor hun steun
en medeleven tijdens deze moeilijke ogenblikken.

Heer Marcel Cesteleyn

Apot. en Mevr. Marcel Bouckenooghe-Cesteleyn Rita
Annelies en Isabel

Dr. en Mevr. Luc Cesteleyn-De Dijcker Catherine
Ann en Louis

Heer en Mevr. Eddy Ysebaert-Cesteleyn Hilda
Barbara

Heer en Mevr. Herman Hoornaert-Cesteleyn Pia
Kristien en Kristof

Tandarts Dirk Cesteleyn.

De families Van den Bulcke en Cesteleyn.

