

GELOOFD ZIJ JEZUS-CHRISTUS Amen



BID VOOR DE ZIEL

van Mijnheer

**EMIEL VANDEN BUSSCHE**

echtgenoot van Mevrouw

**Mathilde VANDEMENSCHBRUGGE**

geboren te Nederbrakel, de 20 mei 1893,  
en aldaar godvruchtig overleden de 21 juli 1957.  
Versterkt door de H.H. Sakramenten der stervenden



Het is onherroepelijk voor de mens dat zijn leven uitloopt op de dood, op de ontmoeting van de mens met zijn Schepper. Al kan hij enige jaren God ontlopen, onvermijdelijk komt de dag der rechtvaardige vergelding, voor de enen de beloning, voor de anderen de bestraffing. Gelukkig zij, die hun leven hebben geleefd met die dwingende waarheid voor ogen en steeds het goede hebben gedaan en hun kristelijke plichten hebben vervuld.

De duurzame overledene heeft door zijn harde werk en ijver voor de zijnen als huisvader be-  
wezen, zijn plichten te hebben begrepen en  
vervuld. Ouder geworden, meende hij nog enkele  
jaren rust te mogen genieten. God heeft er an-  
ders over beslist. Moge zijn afsterven, einde van  
dit aardse leven, ook het begin worden van zijn  
hemelse beloning.

Duurbare echtgenote, kinderen en kleinkin-  
deren om het vele dat ik voor U deed vraag ik  
U allen, mij niet te vergeten in uw gebeden. Ik  
dank U voor alle zorg en hoop van U allen  
weer te zien in de hemel.

Mijn Jezus, barmhartigheid! 300 d. afl.

De 4 akten voor de overledene a. u. b.



Mevrouw Mathilde VANDEMENSCH-  
BRUGGE, kinderen en kleinkinderen.

De Familiën VANDEN BUSSCHE,  
VANDEMENSCHBRUGGE en  
VANDEN BOSSCHE ;

danken U om de bliken  
van gebeden en deelneming.

---

Nederbrakel Druk. We O. Surdiacourt.