

Heer Jezus kom en hoor onze bede !



BID VOOR DE ZIEL VAN MEVROUW

Clothilde VAN DEN DAELE

weduwe van de Heer Prosper **DE KEYZER**

geboren te St.-Blasius-Boekel op 20 december 1896 en er wonende godvruchtig overleden te Oudenaarde op 1 december 1981.

Gesterkt door de H. Sakramenten.

Lid van de Voortplanting van het Geloof.

Tot op hoge ouderdom was de dierbare overledene een kranige en moedige vrouw. Als moeder van een kroostrijk gezin heeft Clothilde hard gewerkt in soms moeilijke levensomstandigheden. Kruisen van tegenslagen bleven haar hierbij niet gespaard : zo zijn drie van haar kinderen maar al te vroeg haar vóórgestaan naar de eeuwigheid. In de eenzaamheid van haar gezellig huisje op de Caildenberg werd ze niet vergeten en was ze blij met de talrijke bezoeken van haar zoon Henri of van een van haar andere kinderen. Ook het bezoek van de pastoor was haar zeer welkom : zo kon ze zich met belangstelling op de hoogte houden van het parochiaal nieuws.

Noodgedwongen heeft moeder Clothilde toch haar huisdoening, waar ze zovele jaren van lief en leed had doorgebracht, moeten verlaten voor het ziekenhuis : twaalf jaar nadat zijzelf zo dikwijls haar laatstgestorven drieëndertigjarige zoon Adiel - in 1969 - in het ziekenhuis was gaan bezoeken, en

zes jaar - in 1975 - nadat haar éénnegen-tigjarige echtgenoot Prosper er was gestorven.

Dierbare kinderen en kleinkinderen, dank u en vaartwel in dit leven. Hopelijk zien we elkaar weer in het hemels vaderhuis. Beste zusters, verwanten en vrienden, weet eveneens bedankt voor uw vriendschap en gebeden. Ook het verplegend personeel van de H. Hartkliniek weze bedankt voor de verstrekte zorgen.

Moeder, op hun beurt bedanken uw kinderen u om uw moederlijke goedheid en zorgen van indertijd.

Mijn Jezus, barmhartigheid !

De hoogmis-namis voor de overledene wordt alhier opgedragen op zondag 6 december a.s. te 9.30 u.

De familie **DE KEYZER** en
VAN DEN DAELE

danken U voor uw deelneming in hun rouw en gebeden.

Uitg. Schietecatte - drukk. Darragas