

Het leven is de kruisbanier tot in Gods handen dragen.



BID VOOR DE ZIEL

van de Heer

Désiré Julianus VAN DEN DAELE

echtgenoot van

Mevrouw Marie Callens

geboren te Etne, de 4 november 1893 en godvruchtig overleden te Oudenaarde, de 25 augustus 1962, versterkt door de HH. Sacramenten der stervenden en de Pauselijke Zegen.

Lid der confrerieën van de H. Barbara en de H. Antonius.

Bestuurslid en 54 jaar spelend lid der Harmonie St. Cecilia.

Lid van de plaatselijke Brandweer.



Zij die Désiré gekend hebben, getuigen van de goedheid van zijn hart en de blijmoedigheid van zijn karakter. Geen wonder dat hij de genegenheid verwierf van allen die met hem omgingen. Het viel hem begrijpelijkerwijze zwaar in zijn laatste levensmaanden volslagen beroofd te zijn van zijn spraak en zich met de taal der tekens te moeten behelpen om uiting te geven aan het lijden, dat hem folterde. Maandenlang heeft hij zo doorgebracht in afwisselende hoop en ontmoediging onder de slopende werking van een onverbiddelijke kwaal.

Dierbare echtgenote, de Heer roept me op het ogenblik dat we er nog zo nodig zijn voor elkaar, doch de Heer troost ook diegenen, die Hem liefhebben. Dag en nacht hebt gij mij bijgestaan, ik weende met u, in uw machteloosheid om mij het lijden te helpen verlichten, uw toewijding kan niet anders dan verdienstelijk zijn in de ogen van God.

En gij, mijn geliefde zoon en schoondochter, gij hebt moeder zo vaak aangemoedigd en gesterkt, met woorden als: « Moeder, 't is een zwaar kruis dat O. L. Heer ons overzendt, maar wij zullen het moedig dragen ». Laat niet na haar steun en sterkte te blijven. Druk de voetstappen van uw ouders, hun voorbeeld blijve uw licht bij raad en daad.

Beminde familieleden en vrienden, ik dank u voor uw troostende bezoeken. Eerwaarde zusters en verpleegster van het Wit-gele Kruis, hebt dank voor uw liefdevolle verpleging.

Onbevlekt Hart van Maria, wees mijn zaligheid.

R. I. P.



Mevrouw Marie CALLENS, *zijn echtgenote*;
Mijnheer en Mevrouw August VAN DEN
DAELE-DE GEYTER, *zijn kinderen*;
De familiën VAN DEN DAELE, CALLENS,
VAN OUTRYVE en COOREVITS,

bedanken voor uw bliken
van kristelijke deelneming.

.....
HOSTE, EINE