



†

Bewaar in uw herinnering
en gedenk in uw gebed

de heer

Eric VANDEN DAELE

levensgezel van mevrouw
Claudine DE BRAEKELEER

Geboren in Oprakel op 21 maart 1956 en
godvruchtig overleden in Geraardsbergen
op 14 februari 1997,
gesterkt door het H. Sakrament der zieken.

Het leven is wat het altijd geweest is,
de draad is niet gebroken.

Waarom zou ik uit je gedachten zijn ?

Omdat je me niet meer ziet ?

Nee, ik ben niet ver

juist aan de andere kant van de weg.

Zie je, alles is goed.

Je zult mijn hart opnieuw ontdekken

en er de tederheid terugvinden,

zuiverder dan ooit.

Dus, droog je tranen

en ween niet als je van mij houdt.

Op amper veertig jarige leeftijd en na een
ongelijke harde strijd tegen de onover-
winnelijke kwaal is Eric ons nu ontvallen.

Drie jaar geleden is hij voor het eerst
geopereerd en sindsdien kon hij niet
meer spreken.

Nadien is het een tijd beter gegaan en
dachten we dat alles voorbij zou zijn, totdat
in september vorig jaar een noodzakelijke
tweede operatie moest volgen.

In gans deze harde periode heeft Eric nooit
geklaagd. Hij bleef sociaal geëngageerd en
hield ervan tussen de mensen te komen.

Eric was stapelgek op vliegen, het was meer
dan een hobby. Een vriend gaf hem nog kort
voor zijn ziek worden een helikopterdoop
cadeau. Hij was er zeer gelukkig om.

Gedurende al die lange maanden en jaren
wist Eric zich enorm gesteund door
Claudine, Jurgen en de ganse familie.

Behalve nog een week in november is hij
gedurende zijn ganse ziekteproces thuis
mogen blijven en werd door Claudine, dag
en nacht, zeer goed verzorgd en bijgestaan.
Heer onze God, wij begrijpen niet waarom
Eric ons zo vroeg moest ontvallen. Wij zijn
gesterkt door de heldhaftige wijze waarop
hij zijn lijden heeft doorstaan. Wij bidden U,
laat hem voor eeuwig thuiskomen in uw
blijvende vreugde en laat ons ervaren dat hij
ook nu nog innig met ons verbonden blijft.

O.-L.-Vrouw van de Oudenberg,
bid voor ons.

De namis zal plaatshebben in de Sint-
Bartholomeuskerk in Geraardsbergen op
zondag 23 maart 1997 om 11 uur.

Op de tweede maandag van maart en de
eerste maandag van april zal er om 18.30 uur
een H. Mis opgedragen worden voor onze
dierbare overledene.

Claudine, zijn kinderen en de families
VANDEN DAELE en DEDIER
danken voor de blijken van deelneming
hen betuigd in deze rouw.