

Het is goed te sterven als men wel geleefd heeft.



TOT VROOM AANDENKEN

aan de Heer

**Francies-Modest Van den Daele**

echtgenoot van Mevrouw

**LEA VAN DEN BROECKE**

geboren te Elst de 17 mei 1890

en overleden te Ninove de 1 augustus 1969,  
tijdig bediend met de H. Sakramenten der zieken.

**Oudstrijder en Oorlogsinvalid 1914-1918**

**Vuurkruiser en drager van verscheidene eretekens**

**Voorzitter van de plaatselijke Oudstrijdersbond**

**Gemeenteraadslid**

Onopgemerkt ging hij door het leven, omdat hij eenvoudig van harte was, maar zijn goedheid en vreedzame handelwijze gepaard met gultigheid en blijmoedigheid maakten hem beminnelijk bij allen die hem kenden.

Met wijs beleid en werkzaamheid heeft hij zijn eigen leven en dat der zijnen gericht, met voorbeeldige gelatenheid heeft hij de vele smarten zijner ziekte gedragen en geofferd. Heer, reken mij ten goede, wat ik met een goed hart voor mijn volk heb gedaan.

Beminde echtgenote, kinderen, familieleden en vrienden, hebt dank om uw liefde en uw zorgen, vooral gij, die mij dag en nacht hebt bijgestaan. Weest moedig en zoekt uw geluk in de werkzaamheid en het gebed. Geef ook alles in handen van de goddelijke Voorzienigheid, dan zult gij nog zo sterk en gerust zijn. Blijft ook mij indachtig in uw levenswandel en in uw gebeden.

Mijn Jezus barmhartigheid.

Wil nu de Vier Akten bidden.

Druk Melckebeke Zottegem

DE FAMILIES VAN DEN DAELE, VAN DEN BROECKE,

DE METS EN VAN DER SNICKT

DANKEN U VAN HARTE VOOR DE BLIJKEN VAN

DEELNEMING EN GEBEDEN.