



In hoopvol uitzien  
naar de wederkomst van de Heer  
zijn we in geloof verenigd  
bij het afscheid van

DE HEER

## **Jozef, Victor Van den Daele**

echtgenoot van Mevrouw  
JEANNY DEDIER

Hij werd geboren te Mater op 17 maart 1926  
en overleed onverwacht te Brakel  
op 8 november 1986,  
geresterk door de HH. Sacramenten der zieken.

„Weest bereid, want de dood komt als een dief in  
de nacht, gelukkig de dienaar die door de Heer  
wakend wordt gevonden”.

De gedachte aan de dood heeft deze man geen vrees  
aangejaagd, want hij wist zich bereid en de vrede  
van de Heer was hem een vertrouwd bezit. Voor ons  
werd hij heel onverwacht naar de hemel geroepen;  
zoals op Paasmorgen de verrezen Heer als de tuin-  
man vermomd aan Maria Magdalena verscheen, zo  
stond de Heer geruisloos achter hem wijl hij zorgend  
doende was in zijn bloementuin.

Er blijft ons het beeld over van een goed en minzaam  
mens, van een trouwe echtgenoot en zorgzame  
vader.

Zijn gezin was zijn leven en moeizaam heeft hij  
gebouwd aan de toekomst van zijn kinderen, wier  
vreugden en zorgen hij samen met zijn echtgenote  
behartigde en doorleefde. Hij was de minzame en

gulhartige gebuur die iedereen met raad en daad  
behelpzaam was. In de open natuur was hij in zijn  
element: stil genietend van groen en bloemen, waar-  
in hij de harteklop hoorde van heel de schepping.  
Aan de haard blijft nu een pijnlijke leemte. Maar  
zijn geest, zijn trouw en zijn zorgzame liefde blijven  
zijn geliefden omringen. In zijn kinderen en klein-  
kinderen leeft hij voort en het voorbeeld van vroom-  
heid, gevoed aan zijn wekelijkse zondagsmis, blijft  
voor hen een richtsnoer en een leidraad.

Dierbare echtgenote, mijn plotse heengaan zonder  
afscheid doet u enorm veel pijn; ik dank u van harte  
voor ons jarenlange samentijd in liefde. Bij de Heer  
bid ik voor u om troost en kracht. Lieve kinderen  
en kleinkinderen, blijft moeder en grootmoeder om-  
ringen met uw tedere genegenheid en weest haar  
rechtmatige trots.

H. Jozef, patroon van de goede dood, en zijn  
patroon, bid voor hem.

De families VAN DEN DAELE, DEDIER,  
MARYNS, RASSCHAERT

danken U voor uw gebed  
en uw medeleven in hun rouw.

---

Begrafenissen-Crematies A. MARROYEN - Brakel  
Drukk. L. De Ruyver - Brakel