

« Ik ben de Verrijzenis en het Leven : wie in Mij geloofd zal leven, ook al is hij gestorven ». (Joh.)

†

BID VOOR HET EEUWIG WELZIJN
VAN MEVROUW

Maria VANDENDAELE

Echtgenote van de Heer

Victor HOEBEKE

geboren te Schorisse, de 7 januari 1899 en christelijk overleden te Zegelsem, de 14 juli 1969, voorbereid en gesterkt door de heilige sacramenten van de zieken en de stervenden en voorzien van de Apostolische Zegen voor het stervensuur.

Na een maandenlange slepende ziekte is moeder heengegaan; en niettegenstaande alles was het dan weer nog vroeger als wij hadden verwacht. Dat heengaan van moeder is gewoonlijk de enige pijn die een moeder haar kinderen aandoet.

Het leven heeft ook haar zoals iedereen vreugde en verdriet gebracht. Zij kende vooral de vreugde van het plichtbewust volbrengen van haar taak en van een goede verstandhouding met haar man en haar kinderen terwijl de slepende ziekte die haar ten onder bracht zich al vroeg in haar leven aftekende en het zware kruis van haar leven is geweest.

« Heer, alwie in U gelooft en U dient is er zeker van dat wanneer hij in zijn leven beproefd wordt hij hierna maals zal beloond worden; als hij in kwelling is geweest zal hij verlost worden, want Gij verheugt U niet om ons leed, maar... na wenen en schreien overlaadt Gij ons met vreugde ». (Tob.)

Geliefde echtgenoot, te vroeg moet ik u vaarwel zeggen. Maar het is geen afscheid voor eeuwig; al het goede dat wij mekaar gegeven hebben, uw zorgende aanwezigheid, bij dag en bij nacht,

in mijn laatste levensweken wezen u tot troost in deze beproeving. Dierbare kinderen, voor alles waarmee gij mijn leven aangenamer en beter hebt gemaakt, dank ik u. Beste familieleden, vrienden en verpleegsters van het Wit-Gele Kruis, ik dank u voor alles wat gij hebt gedaan om mijn lijden dragelijker te maken. Moge de Heer u allen belonen.

Mijn Jezus barmhartigheid.

De Heer Victor HOEBEKE, haar echtgenoot;

De Heer en Mevrouw
Michel VAN PEVENAEYGE-HOEBEKE,

De Heer en Mevrouw
Joseph HOEBEKE-VAN WITTENBERGHE,

De Heer en Mevrouw
Albert HOEBEKE-VANDERDONCKT,
haar kinderen;

De Heer en Mevrouw
Gilbert VAN PEVENAEYGE-DE CUBBER en kind,

De Heer en Mevrouw
Jacques VANDERSCHUEREN-VAN PEVENAEYGE
en kind,

De Heer en Mevrouw
Adriën HOEBEKE-WULLEPUTTE en kind,

De Heer José HOEBEKE,
De Heer Adelin HOEBEKE,
De Juffrouw Marie-Rose HOEBEKE,
De Juffrouw Marie-Paul HOEBEKE,
haar kleinkinderen en achterkleinkinderen;

De families VANDENDAELE, HOEBEKE,
ROELANDT, DE BOCK

danken U van harte voor Uw blijken
van deelneming in rouw en gebeden.